

Te veel zegen tijdens tocht naar Sint-Oedenrode

Op dinsdag 14 juli verzamelden we ons op het Raadhuisplein voor onze maandelijkse tocht. De rit was een week uitgesteld omdat het de dinsdag ervoor te warm was om te rijden. Het was nu zeker niet heet. Wel was er kans op regen volgens de buienradar, maar de neerslag zou 0 mm zijn. Aardig weer voor een mooie tocht dus, zou je denken. Niet vaak hebben deze site en ook weeronline er echter zo naast gezeten met hun verwachtingen.

Bij het verzamelen ging wat miezerregen al gauw over in een echte bui en er zouden die middag nog vele volgen. Met 18 dappere scootmobilisten en wat fietsers gingen we toch op pad. Frans Bergen vroeg op de heenweg nog of de mensen misschien liever naar huis wilden, maar hij werd alleen maar op een blik getrakteerd die zo veel zei als 'Voel jij je wel helemaal fris?' Het was duidelijk, we gingen dus verder.

De route naar Sint-Oedenrode is heel mooi, maar net als de vorige keer kwam hij niet helemaal tot zijn recht door alle regen. Er rust duidelijk geen zegen op deze route. Frans Bergen zag dat anders. Er rust juist **te veel** zegen op deze tocht, want waar komt alle zegen vandaan? Juist, van boven! De sluizen werden daarboven wijd voor ons geopend en we werden meer dan royaal getrakteerd op zegenrijk hemelwater.

Onze stopplaats was de zitruimte van kringloopwinkel D'n Einder. Dat je daar alleen maar binnen kunt zitten, was nu een groot pluspunt. Na de koffie doken veel mensen de winkel in. Er is deze maand een opruimactie, 2 artikelen voor de prijs van 1. Veel mensen hebben daarvan geprofiteerd. Zo kocht mevrouw Vera twee mooie bloesjes van een goed merk voor € 4,- in totaal, tikte Fred Mioch een state-of-the-art kurkentrekker op de kop voor weinig geld (het ding zag er zo indrukwekkend uit dat ik eerst niet eens doorhad dat het een kurkentrekker was) en blies ikzelf flink in de bus met de aankoop van twee boeken voor de indrukwekkende prijs van één euro in totaal.

Ook op de terugweg was het natuurschoon buitensporig mooi. Met enkele trouwe rijders zijn we nog wat gaan drinken bij Il Gusto. De warme chocolademelk ging er goed in en we waren het er allemaal over eens dat het ondanks alle 'zegeningen' toch een geslaagde middag was geweest.