

Een winterse tocht naar Oirschot.

Op 2 april begon voor 2013 het nieuwe scootmobielseizoen. Het was lente, volgens de kalender tenminste, en dan is het weer tijd voor onze tochten.

Maar er was niet veel van die lente te merken! In de nachten wilde de vorst nog van geen wijken weten en ook overdag was het tijdens onze rit maar enkele graden boven nul. Tel daar nog bovenop dat er een straffe noordoosten wind stond en dan wordt het in één klap duidelijk waarom we gekleed waren in onze dikste winterjassen en verder getooid waren met mutsen, dassen en warme handschoenen!

Ja, zo karden wij over de wegen. Want ondanks de barre weersomstandigheden waren we toch nog met 28 mensen op pad. Een fantastische opkomst, gezien de omstandigheden. Deze doorzetters werden beloond met een leuke route naar Oirschot. Onze routeplanner had er met een vooruitziende blik voor gezorgd dat de tocht niet al te lang zou worden.

Na ongeveer 8 kilometer kwamen we via bekende wegen als de Mosselaarweg en de Fransman uiteindelijk bij de Enck in Oirschot aan. Daar konden we gelukkig binnen zitten, want het was ondanks de zon duidelijk geen terrasjesweer. Het was ook opvallend dat veel rijders warme chocolademelk bestelden. Heel begrijpelijk, dat is een heerlijk winterse drank!

Na een lange pauze reden we via het fietspad door de Notel en de Antoniusweg terug naar Best. We waren het er na afloop allemaal over eens dat het ondanks het weer toch een gezellige middag was geweest. We zien elkaar dan ook graag terug in mei, met hopelijk veel beter weer!