

Naar de Heilige Eik

Het behoort bij ons inmiddels tot de traditie om in de maand mei naar de Heilige Eik te gaan. En dus stonden we op 12 mei weer welgemoed gereed op het Raadhuisplein om op 'bedevaart' te gaan. Een weekje later dan anders; de eerste dinsdag van de maand was Bevrijdingsdag en we hadden gedacht dat het dan wel druk zou zijn op de wegen en bij de Heilige Eik. Achteraf bekeken zou dat waarschijnlijk wel meegevallen zijn, want het was op 5 mei guur weer en de regen kwam met bakken uit hemel...

Op onze tocht was het wel vrij druk omdat het de week van Hemelvaart was. Veel mensen waren vrij en profiteerden van het goede weer. We waren blij met de aangename temperatuur want tijdens de tocht in april hadden we het maar koud.

We genoten van het altijd mooie landschap rond de Mortelen. Nu met het frisse groen extra aantrekkelijk. Het fluitekruid bloeide volop en de kastanjabomen stonden vol met witte toortsen.

Helaas kreeg Fred onderweg pech met zijn scootmobiel. Zijn accu's, nota bene gloednieuw, gaven het op en hij kwam met pijn en moeite nog bij de Eik. Will pakte zijn fiets om zijn auto te halen waarin hij een scootmobiel kan vervoeren.

Dat ging zo snel dat Fred en Will tegelijk met ons aankwamen op de pauzeplek, de Artisan. Een mooie, landelijk gelegen terras waar we zeer vriendelijk ontvangen werden.

Ook op de terugweg konden we nog van veel natuurschoon genieten. Velen wilden de dag nog wel wat rekken en gingen in Best mee naar Il Gusto waar in de late middagzon het bier, de wijn of een ander lekker drankje prima smaakte na alweer een zeer geslaagde tocht!

