

Naar de Heilige Eik

Evenals vorig jaar zijn we in de Mariamaand mei op bedevaart naar de Heilige Eik geweest. Omdat de route van vorig jaar zo goed bij u in de smaak is gevallen, reden we hem dit jaar nog een keer. U gaf deze tocht immers maar liefst de hoogste waardering van alle gereden tochten in 2012!

De winter heeft lang geduurd dit jaar. De dapperen onder u die in april mee hebben gereden, zullen zich nog goed kunnen herinneren dat we toen behoorlijk hebben gebibberd. Zeker op het mooie, maar toen nog kale fietspad dwars door de velden naar Straten.

Maar nu is het dan eindelijk lente. En wat is de natuur nu toch mooi met al dat frisse groen! We hebben er van genoten. Het was ook fijn om weer buiten te kunnen zitten tijdens onze pauzes. Het voelt toch meteen heel anders als je weer een terrasje kunt pikken.

Bij de Heilige Eik was het druk. Zoals altijd eigenlijk en dat is geen wonder. Het is toch ook heel bijzonder om zo dichtbij huis zo'n unieke plek te hebben voor persoonlijke mijmeringen. Iedereen kan dat op zijn of haar eigen manier doen bij het aansteken van een kaarsje.

Ik (Ina) wil dit verslag graag met een persoonlijke noot eindigen. Ik heb van velen van u een mooie kaart, een mailtje of telefoontje gekregen ter ere van mijn koninklijke onderscheiding. Ook tijdens de tocht heb ik nog veel felicitaties in ontvangst mogen nemen. Ik heb dat heel erg gewaardeerd; het was echt één groot warm bad. Mijn hartelijke dank hiervoor aan u allemaal!