

Jaarlijkse bedevaart naar de Heilige Eik

Het is een goede traditie van Best on Wheels om in de Mariamaand mei naar de Heilige Eik te gaan. We mogen ons als Bestenaren gelukkig prijzen dat we in onze omgeving zo'n bijzondere plek hebben om wat te mijmeren of simpelweg van de mooie omgeving te genieten.

We stonden op 6 mei met een helaas bescheiden gezelschap klaar om de tocht te ondernemen. Er waren die dag nog twee andere uitstapjes voor onze doelgroep en het weer was ook niet al te best. Dat was even slikken na de stralende openingsrit in april.

Maar nadat de monteur van Ligtfoot vele banden had opgepompt, de nieuwe nummerplaatjes had bevestigd en nog veel meer nuttige werkzaamheden had verricht, gingen we toch welgemoed op pad. Frans Bergen had met assistentie van Hein van Laarhoven een route weten uit te knobbelen die toch weer net een beetje anders was dan eerdere versies van de rit naar de Heilige Eik. Heel knap!

Bij aankomst stonden twee mensen van 'Best bekeken' klaar om ons op de foto te zetten in verband met onze fototentoonstelling in de bibliotheek van Best. Mooi, extra reclame voor onze club is altijd welkom.

Bij de pauzeplek Buitenlust bleken er problemen met de koffiemachine te zijn. We moesten daarom wat langer wachten op ons bakske, maar kregen er als rondje van het huis uiteindelijk wel super dikke plakken cake bij. Die gingen er goed in, ook omdat het wat frisjes was.

Bij thuiskomst gingen we met een inmiddels vast groepje (maar er kunnen er meer bij, graag zelfs!) nog wat drinken bij Il Gusto. Dat was leuk, maar we hebben er net iets te lang gezeten. We gingen uiteindelijk in de stromende regen weg en ik kwam in ieder geval kliebarnat thuis. Maar het was toch een geslaagde middag, zoals eigenlijk alle tochten van Best on Wheels!