

Twee tochten Best on Wheels augustus 2014

### ***Jacobushof***

Het was mooi weer op 5 augustus. En we gingen naar de Jacobushof, een adres dat bij velen van ons geliefd is. Bovendien hadden de routeplanners een aantrekkelijke nieuwe route uitgestippeld. Kortom, het kon alleen maar een goede middag worden, dachten wij.

En dat was het tot halverwege de middag ook. Op de foto's op de site is te zien dat we er prima bij zaten op het terras en dat er een gezellige sfeer heerste.

Maar op de terugweg kwam ons medelid Karel van Hoof heel ongelukkig ten val. Het was meteen duidelijk dat het niet ging om iets wat we met een pleister uit onze EHBO-doos op konden lossen. 112 moest eraan te pas komen en Karel werd naar het ziekenhuis vervoerd waar hij een langdurige operatie aan been en heup moest ondergaan. Bij alle narigheid waren we heel blij met onze begeleidende fietsers Tiely en Thea. Tiely assisteerde de ambulancebroeder met het infuus en Thea was onbetaalbaar bij het geruststellen van Karel en zijn vrouw Dora.

Karel verblijft nu inmiddels in een verpleeghuis. Hij zal een langdurige revalidatie moeten doorlopen, maar we hopen dat hij uiteindelijk goed zal herstellen.

### ***BestZOO***

Twee weken later hadden we ons jaarlijkse extra zomeruitstapje. We bleven dichtbij huis en reden naar onze eigen BestZOO. Het bleek een schot in de roos. Een schitterende dierentuin die met de scootmobiel goed te berijden was en een heel gevarieerd aanbod aan lopende, kruipende en vliegende dieren bleek te herbergen. We zagen vogels met een schitterende verenpracht, ongenaakbare tijgers en allerlei soorten apen die contact leken te zoeken met de bezoekers. Een Engelse dame was helemaal verrukt en maakte handcontact met een aapje onder het meermaals slaken van 'I love you, I love you!'. Dat leek me wat minder verstandig met Bokito in gedachten, maar nu ging het gelukkig goed.

Halverwege de middag begon het ineens te gieten, maar toen zaten we gelukkig allemaal onder een afdak koffie of thee te drinken die onze fietsers als volleerde obers aan ons geserveerd hadden.

Aan het eind van de middag moesten we helaas afscheid nemen van ons trouw lid Ricky van Mourik. Tijdens onze nazit in Il Gusto gaf zij een rondje ten afscheid. Enige dagen zou ze naar Limburg verhuizen waar ze een nieuwe liefde heeft gewonnen. Ricky, nog veel gelukkige jaren samen met je partner. Het ga je goed!