

Naar de Jacobushof

De Jacobushof... In ons startjaar waren we er al eens geweest. We reden toen via een prachtige route naar het gezellige boerderijterras middenin de mooie Brabantse natuur. De koffie smaakte prima en ook binnen was er van alles te zien en te bewonderen. Er is een hoekje waar je allerlei gezellige frutsels en fratsels voor in huis kunt kopen en hoeveel horecagelegenheden kent u waar u binnen de koeien (weliswaar achter glas) op stal kunt zien staan?

Hoog tijd dus om deze locatie weer eens aan te doen. We hebben sinds 2011 veel nieuwe leden gekregen die hier nog nooit waren geweest en bovendien ook nog twee nieuwe routeplanners. Frans Bergen en Hein van Laarhoven voerden ons weer langs heel andere wegen naar de Jacobushof. Naast het oude en vertrouwde was er dus ook voldoende nieuw en onbekend.

Het weer was schitterend. Eindelijk echt zomer. Het was dan ook prima toeven op het terras. Lekker genieten van de zon. We kwamen bijna niet weg, maar klommen uiteindelijk toch maar weer op onze scootmobielen voor de terugtocht naar Best. Laat in de middag kwamen we weer aan op het Raadhuisplein.

Sommigen van ons wilden de fijne middag nog graag een beetje oprekken en gingen mee naar de al min of meer traditionele nazit bij Il Gusto in de Boterhoek. Gezellig nog even napraten over de tocht. De pilsjes gingen er al pratend goed in. En met veel zin alvast vooruitkijken naar de volgende rit naar de Spoordonkse Watermolen!