

Met een select gezelschap naar Krakenburg

Op 4 augustus hadden we hevige 'concurrentie' van het Rode Kruis en de Zonnebloem die die dag ook een uitstapje organiseerden. De mensen die met het Rode Kruis op pad gingen kregen aan het eind van de dag zelfs een barbecue na, als mijn inlichtingendienst goed werkt...

Veel scootmobilisten moesten dus een keuze maken en omdat wij in augustus toch ook nog een tocht door het Leenderbos maken, werd er door velen, soms wel met wat pijn in het hart, toch maar voor gekozen de tocht van Best on Wheels maar een keertje over te slaan. Bovendien was het weer aan het begin van de dag ook niet al te best, dat heeft misschien ook nog wel een rolletje gespeeld.

We gingen dus met een zeer select gezelschap op pad. Eerst moesten de regencapes er nog aan te pas komen, maar het was gelukkig niet zo bar en boos als in juli. Na allerlei mooie paadjes door Son/Breugel was onze eerste pauze voor de 'handjes' bij het hertenkamp. Altijd een mooie plek om wat rond te kijken.

Daarna verder naar zorgboerderij Krakenburg in Olen. Het weer was nog niet van dien aard dat we buiten konden zitten, maar ze hebben daar inmiddels een mooie 'herberg' gebouwd waar het prima toeven is. Bij ons eerste bezoek aan Krakenburg was er alleen een terras en een allereerste aanzet van een binnenruimte. Er is dus in de loop van de jaren wel het een en ander veranderd. Binnen zie je uiteraard minder van de weidse natuur en alle dieren op de boerderij, maar dit deed aan de gezelligheid geen afbreuk.

Na de pauze reed de lange route, om niet in één lange lijn langs het kanaal naar huis te rijden, een mooie lus richting Stad van Gerwen en kwam ook langs de mooie Opwettense Watermolen die in zijn Nuenense tijd nog door Vincent van Gogh geschilderd is. Het schilderij behoort tot een particuliere collectie en is dus niet te bezichtigen, maar misschien is deze wetenschap wel een aanmoediging voor u om in dit Van Gogh-jaar (125 jaar na overlijden van deze grote schilder) eens naar het Van Gogh Museum in Amsterdam of het Kröller-Müller Museum op de Hoge Veluwe te gaan?

Toen we bij Il Gusto aankwamen voor onze nazit was het inmiddels heerlijk zonnig weer en hebben we op het terras van onze drankjes kunnen genieten. Uiteraard waren we al een beetje met onze gedachten bij onze grote tocht rondom de Achelse Kluis op 22 augustus, waar we met zijn allen echt naar uitkijken!