

Tocht Leenderbos voor herhaling vatbaar!

Het weer was al stralend op de vroege ochtend van zaterdag 22 augustus voor onze bijzondere tocht door het Leenderbos. Bijzonder in de zin dat we normaal gesproken elke maand een middagtocht maken rondom de mooie omgeving van Best. Maar een mens wil ook weleens wat anders en daarom dachten we aan een dagtocht in een andere omgeving.

De locatie was gauw genoeg gevonden. Het is in het Leenderbos volop genieten van de schitterende natuur en ook nog de mooie kloosterlocatie van de Achelse Kluis. Alleen moest er dan wel een oplossing komen voor de vervoersproblemen naar het Leenderbos. Daar konden we echt niet eerst naartoe rijden met onze scootmobielen. We zouden 'de tank' al leeggereden hebben voor we met de rit zouden kunnen beginnen.

Maar Toon van Genugten bood uitkomst! Van hem mochten we een van de vrachtwagens (met een chauffeur erbij) van zijn vrachtbedrijf lenen. Zelf gingen we met auto's naar het startpunt.

Vanuit de parkeerplaats doken we meteen al een mooi bospad in en de eerste 'handjespauze' was bij een schitterend ven. Maar de koffie lonkte ook en dus reden we na wat rusten toch ook graag door naar de Venbergse molen waar we naast de koffie konden kiezen tussen lekker appel- of abrikozengebak. Onderweg 'ontmoetten' we Schotse Hooglanders die ons goedmoedig aankeken. Op het terras aan een schitterend plekje aan de Dommel aangekomen was het daarna goed toeven.

Daarna reden we door naar restaurant 'Zomerhof' waar we onder de bomen van een prima lunch konden genieten. Nadat de buikjes goed gevuld waren maakten we nog even een korte stop bij de Achelse Kluis waar velen in de kunstgalerie een mooie herinnering kochten of uit de winkel een streekproduct meenamen. Voor de lange route volgde toen een absoluut hoogtepunt. We reden een grandioos mooi stuk door de Malpie die ons met zijn bloeiende heide in al zijn pracht aan ons toonde. Het was 'verdomd mooi', zoals Frans v.d. Linden kernachtig zei.

Tenslotte reden we terug naar ons uitgangspunt waar de chauffeur weer op ons wachtte. In alle toonaarden werd gezegd dat het werkelijk een schitterende dag was geweest die absoluut voor herhaling vatbaar was. Aan die wens hopen we volgend jaar graag te voldoen als het ons maar enigszins mogelijk is!