

Rondje Eindhoven

Op 7 april was het weer zo ver: de eerste tocht van Best on Wheels in 2015! 'We mogen weer', zei een van de deelnemers. Zeker, maar eerst nog even de banden op laten pompen of andere zaken laten nakijken door de monteur van Ligtfoot. Fijn toch, die service. Na lange maanden van minder rijden waren de bandjes van sommige scootmobielen toch maar akelig slap...

De routeplanners hadden een rondje Eindhoven voor ons in petto. We reden eerst kriskras door het Koekoeksbos en konden ons vergapen aan de 'bescheiden optrekjes' van de bewoners. 'Wou je ons soms de ogen uitsteken?' vroeg een van de leden aan routeplanner Frans.

Na deze weelde en welvaart volgde een stukje door wat we maar 'industrieel erfgoed' zullen noemen, oftewel het bedrijventerrein van Eindhoven-Acht. Maar daarna volgde een verrassend landelijke weg richting onze pauzeplek aan de Eindhovenseweg.

We dronken onze koffie of thee in het restaurant van 'Echos Home de Vrijheid' tegenover de kazerne in Oirschot. Het is enige dagen na de tocht bijna niet meer voor te stellen, maar het was maar frisjes onderweg en velen hadden het koud gekregen. Dus geen terrasje deze keer. Binnen sprong een vitrine in het oog met een bescheiden expositie over de 'vergeten' Hercules-ramp. Een uniform, enkele onderscheidingen en een trompet met de tekst: 'En toen bleef het stil...'

Daarna ging de rit verder door het mooie bosgebied van de Oirschotse Heide, wat als militair oefenterrein dienst doet. We besloten de tocht met een stuk langs het Wilhelminakanaal. Altijd weer mooi, hoewel door de koude winter het groen nog maar 'schuchter' doorbrak zoals iemand uit onze groep het verwoordde. Voor de liefhebbers was er daarna nog de nazit bij Il Gusto waar we onder het genot van een drankje altijd nog even gezellig nakletsen. We keken tevreden terug op de tocht en zien uit naar de volgende rit op 12 mei naar de Heilige Eik.

