

## Verrassende tocht naar Schippersstop

Op 1 september 2015 verzamelden we ons weer op het inmiddels zeer vertrouwde Raadhuisplein voor ons herfsttochtje. Met de fantastische tocht door het Leenderbos nog vers in het geheugen was het wel even spannend of de rit richting Eindhoven daar niet een beetje flets bij zou afsteken.

Maar dat bleek een volkomen overbodige zorg. We reden eerst via het mooie nieuwe pad langs het kanaal naar de Spottersplek voor onze handjespauze. Het is een hele ervaring een enorm bakbeest van een vliegtuig voor het gevoel vlak boven je hoofd te zien opstijgen of dalen. Toen wij er waren was het echter vrij rustig met het vliegverkeer. Voor sommigen misschien een teleurstelling, maar niet voor fotografe Joekie. Zij vertelde dat ze zo dicht bij de Spottersplek woonde dat tijdens de vliegspitsuren haar deuren in de sponningen trillen. Dat heeft de liefde voor vliegtuigen toch wat bekoeld.

Daarna reden we via hele mooie stukjes natuur naar de Schippersstop voor onze koffie. We zagen tijdens dit traject prachtige waterpartijen en verrassend open landschappen in het nieuwe Waterrijk. Bij de Schippersstop was het even een gehannes om allemaal met de lift naar de bovenste verdieping te komen, maar we werden wel voor de inspanningen beloond. Wat een prachtig panoramisch uitzicht over het landende en opstijgende vliegverkeer! Tussen de bedrijven door hebben we kaarten rond laten gaan voor de zieken in ons midden. Iedereen zette zijn haar of zijn handtekening en ik heb ze na de rit meteen bij de mensen in de bus gedaan als teken dat we ze niet vergeten.

Als extra attractie kon je bij deze pauzeplek voor € 65,- een Ferrari of een Lamborghini huren om een plezierrit te maken. Wij hebben er ons niet aan gewaagd (hoe kom je zo'n laag gevaarte in en misschien nog wel moeilijker, hoe kom je er weer uit?), maar sommige jonge mannen lieten zich die kans niet ontgaan.

Daarna wachtte nog een prachtige terugtocht over de Oirschotse heide. Een prachtig bosgebied met volop bloeiende paarse heide. Een lust voor het oog! Via het kanaal reden we uiteindelijk naar Il Gusto voor de nazit. Met een lekker glas wijn of iets anders in de hand was het weer gezellig napraten over een alweer geslaagde rit van ons eigen Best on Wheels!