

Zonnige tocht naar Spoordonkse Watermolen

Wat was het mooi weer op onze tocht van 2 juli! We zijn dit jaar nog niet erg verwend op dit gebied en dan waardeer je het dubbelop. De stemming zat er bij het vertrek dan meteen ook al goed in.

De rit ging deze keer naar de Spoordonkse Watermolen. Een bestemming die voor onze club nieuw was en ook zeer in de smaak viel. Maar voor we daar waren, viel er ook al veel te genieten. Routeplanners Frans Bergen en Hein van Laarhoven hadden een werkelijk schitterende route samengesteld die ons door mooie stukjes Brabant bracht. Door het late voorjaar was de natuur nog lentegroen. Tegen deze frisse achtergrond kwamen de mooie buurtschappen De Bollen en de Polsdonken met hun fraaie kapelletjes en langgevelboerderijen fantastisch uit.

Bij de Spoordonkse Watermolen stond een groot bord klaar met een welkom aan Best on Wheels. We voelden ons daardoor meteen graag geziene gasten. Dit gevoel werd versterkt bij de aanblik van de zelfgemaakte, overheerlijke molencake die we bij onze koffie en thee kregen.

Velen van ons namen even een kijkje in de molen of liepen naar het terras aan de achterzijde om van het magnifieke uitzicht over de Beerze te genieten. Maar ook zonder dit soort uitstapjes was het plezierig toeven op het terras. Na de koffie gingen de pilsjes en dergelijke er dan ook prima in!

We hadden echt wat moeite om ons los te scheuren, maar we moesten natuurlijk ook nog terug naar Best. Ook dit stuk van de route was fraai. Alleen kregen twee rijders helaas pech met hun scootmobiel. In één geval moest Welzorg eraan te pas komen. Maar gelukkig is iedereen zonder brokken thuisgekomen. Yvonne Hobbelen en Jesse Leenders hebben de ongelukkige bestuurders met raad en daad bijgestaan en waren daardoor zelf ook vrij laat thuis. Alle hulde voor hun uitmuntende begeleiding!

Ondanks de pech hebben we erg van deze tocht genoten en zien we welgemoed uit naar onze excursie naar Museum de Bevrijdende Vleugels op 16 juli!