

Tocht naar Liempde hoogtepunt van het jaar

Het was een heerlijke nazomerdag op 2 september. Het Raadhuisplein stroomde dan ook vol met veel scootmobilisten die wel zin hadden in een mooie tocht. Ze waren misschien ook wel een beetje nieuwsgierig naar de route die volgens de planners de mooiste van het jaar zou worden. En die belofte werd nagekomen; de oren van Frans Bergen en Hein van Laarhoven moeten getuigt hebben van alle complimenten die ze na afloop kregen: 'Wat was dat mooi!', 'Hier ben ik nog nooit geweest', 'Nou woon ik al zo lang in Best en ik wist niet dat er zo dichtbij zo'n prachtig pad langs de Dommel was', 'Ik ga die tocht gauw nog eens rijden'. Om maar even een greep te doen uit alle enthousiaste commentaren....

Het liep echt allemaal mee. Ligtvoet was weer paraat met de servicebus en verleende vele diensten. Maar de middag begon vooral meteen al goed met de komst van onze nieuwe fotografe, Joekie Verduijn. Ze pakte onmiddellijk de sfeer van onze club op en sloeg meteen enthousiast aan het fotograferen. En met goed resultaat zoals op de site te zien is!

Onze pauzeplek was in Liempde. Daar waren we langs mooie landelijke wegen al vrij snel, maar voor de mensen die de langere route reden hadden de planners nog een verrassing in petto. We reden door naar Boxtel en gingen via een werkelijk schitterend fietspad langs de Dommel weer terug naar Liempde. De 'oh's!' en ah's!' waren niet van de lucht.

Op het terras van de Punder hebben we uiteraard ook aan Karel van Hoof gedacht die aan het herstellen is van zijn valpartij. We hebben hem een mooie kaart met de handtekeningen en beste wensen van iedereen erop gestuurd. Ina ging met de pet rond om hem ook nog wat lekkers te kunnen geven. Er werd zo gul gegeven dat Karel meerdere malen een voorraadje van zijn geliefde snoepwerk kan krijgen. Fantastisch!

Ook de terugreis naar Best bood volop natuurschoon. Omdat het allemaal zo leuk was wilden velen de middag nog wat rekken en kwamen we met een recordaantal mensen aanzetten op onze vaste nazit Il Gusto. Nog even een biertje en wat nagenieten van een schitterende tocht...