

Onstuimig slot scootmobielseizoen 2014

Op 7 oktober meldden zich 28 dappere leden van Best on Wheels op het Raadhuisplein voor de slotrit van 2014. Dit is een complimentje waard, want het weer was bar en boos. Onderweg werden we getrakteerd op veel wind, regen en zelfs nog een hagelbui...

Jammer was dat, want de tocht die Frans Bergen en Hein van Laarhoven hadden uitgezet was weer buitengewoon mooi. Het regende gelukkig niet de hele tijd, we hebben toch nog volop kunnen genieten. De route werd zelfs zo gewaardeerd dat ter plekke besloten werd dat we hem volgend jaar in een zomermaand nog eens gaan rijden. Optimistisch als we zijn, gaan we ervan uit dat dan de zon wel zal schijnen...

Via mooie landelijke wegen bereikten we onze pauzeplek D'n Einder in Sint-Oedenrode. In het restaurant van de kringloopwinkel was het na de frisse buitentemperaturen goed toeven. Daarna doken de meesten nog even de kringloopwinkel in. De dames zag ik veel bij de afdelingen glas, serviezen en allerlei prulletjes. Ik heb zelf diep in de buidel getast en een mooi boek gekocht voor €1,50!

Na een mooie terugtocht gingen we nu eens niet naar Il Gusto. We hadden besloten het seizoen waardig af te sluiten met een etentje in pannenkoekenhuis De Klomp. Er was een rijke keus aan pannenkoeken; iedereen kon dus wel iets naar zijn of haar smaak vinden. De pannenkoeken smaakten prima en het was erg gezellig. Een geslaagd afscheid van 2014.

Maar niet voor lang: op 13 januari hebben we onze winterreünie en dan komen we met de plannen voor volgend jaar!