

Mooie tocht naar Spoordonk

Op 3 juni vulde het Raadhuisplein zich alweer voor de derde keer dit jaar met trouwe leden van Best on Wheels voor een mooie tocht naar Spoordonk. Vooraf had de monteur van Ligtfoot het weer razend druk met banden oppompen en het verhelpen van allerlei kleine en soms ook grotere problemen. Het geeft maar aan dat wij als leden erg blij zijn met deze service!

Frans Bergen en Hein van Laarhoven hadden een schitterende route uitgeknobbeld naar Spoordonk. Sommige doorgewinterde leden zeiden spontaan dat ze op plekken waren geweest waar ze nog nooit waren geweest terwijl ze toch veel op pad gaan in en rondom Best. Natuurlijk waren er ook overlappingen met de route naar de Spoordonkse Watermolen die we vorig jaar hebben gereden. Maar wat hindert dat: rijden door het uitbundig zomerse groen van intieme buurtschappen als de Bollen of de Polsdonken is toch altijd mooi!

Onze pauzeplek was bij 't Kroegske bij Spoordonk. Op de oprit stond een rustieke huifkar. Heel fraai, maar daardoor was het wel wat lastig al onze scootmobielen te parkeren. En het rolstoeltoilet was ook wel wat ver weg, vonden sommigen. Maar het terras was gerieflijk en de humeuren zonnig en dat is toch het belangrijkste.

De terugtocht naar Best verliep ook prima en uiteraard eindigde ook deze tocht op het terras van Il Gusto in de Boterhoek. Dit afzakkertje is inmiddels de vaste afsluiting van een rit en altijd erg gezellig. We praten dan onder het genot van een drankje wat na over de rit en over andere zaken die ons op dat moment bezighouden en lachen daarbij heel wat af. We kijken dan ook altijd al even vooruit naar de volgende tocht. Voor juli halen we een al bekende bestemming van stal die indertijd erg in de smaak is gevallen: Krakenburg!