

Best on Wheels trapt nieuw seizoen af met bloesemtocht

Een april, stralend weer, zon strak aan de blauwe hemel, deelnemers die in korte broek komen binnendruppelen voor de eerste tocht van Best on Wheels in 2014. Ja, ja, dat zal wel, welke datum was het ook alweer? En de 'grap' is dat het **geen** grap was, maar dat we dit op deze bijzondere dag inderdaad mochten meemaken!

Servicebus Ligtvoet

Geen wonder dus dat de scootmobilisten zich in opperbeste stemming aan kwamen melden voor de eerste tocht in 2014. De meesten waren ruimschoots op tijd. Ze kwamen af op de preventieve servicebeurt van Ligtvoet. Best on Wheels is met dit bedrijf overeengekomen dat hun servicebus bij elke tocht vanaf 12.00 uur op het Raadhuisplein aanwezig is om kleine problemen te verhelpen. Vorig jaar hadden we veel pech onderweg. We hopen op deze manier wat minder problemen te krijgen tijdens de ritten.

Na een wat aarzelend begin werd er volop gebruik gemaakt van deze service. Monteur Arti van Ligtvoet kwam op een gegeven moment handen te kort om alle banden op te pompen, stoelen en spiegels goed te zetten en accu's te controleren.

Bloesems Philips Fruittuin

Daarna gingen we met een gerust gevoel op pad. Langs het Wilhelminakanaal en de golfbanen van Welschap zetten we koers naar de Philips Fruittuin. Omdat we een uitzonderlijk zachte winter hebben gehad, stonden de perenbomen al volop in bloei. We zijn met een groepje het terrein van de Fruittuin opgereden om de bloesems van dichtbij te bekijken. De tere witte bloesems waren een lust voor het oog! De appelbomen stonden nog niet in bloei, maar het zal wel niet zo lang meer duren voor we ook de rozerode bloesems van deze bomen kunnen bewonderen.

Pauze bij Trefhove

Daarna ging het verder naar onze pleisterplek Trefhove. Dit terras ligt centraal op het terrein van de Grote Beek. Het is een gezellige ontmoetingsplek, gelegen aan een mooie vijver. Minpuntje was dat er geen bediening op het terras was, maar daar werd niet zo zwaar aan getild bij mooi weer en zonnige hureuren.

Nazit bij Il Gusto

De terugreis via Aqua Best viel ook goed in de smaak en omdat het allemaal zo gezellig was gingen we na de terugkeer in Best nog met een recordaantal mensen een terrasje pikken bij Il Gusto in de Boterhoek. Er werd volop gepraat en gelachen en de koele pilsjes en andere drankjes smaakten extra goed na de geslaagde middag.