

TonTrans bezorgt Best on Wheels schitterende dag.

Elke eerste dinsdag van de maand maakt Best on Wheels in de middag een scootmobieltocht in de mooie omgeving van Best. Maar een mens wil ook weleens wat anders en daarom maakt de club sinds vorig jaar ook een dagtocht in een heel andere omgeving.

Vorig jaar gingen we naar de Malpie en afgelopen zaterdag zetten we koers naar de Loonse en Drunense Duinen. Deze bestemming was uiteraard veel te ver weg voor onze scootmobielen. We zouden 'de tank' al leeggereden hebben voor we daar zelfs maar aangekomen waren.

Maar het bedrijf Tontrans van Toon van Genugten bood weer uitkomst. Hij leende opnieuw een vrachtwagen met chauffeur aan ons uit en vervoerde zaterdag geen varkens maar scootmobielen naar Drunen. Om 08.15 uur stond de vrachtwagen al klaar bij het stationsplein en toen was het nog een hele drukte om alle scootmobielen ingeladen te krijgen. Maar het lukte allemaal prima en ook het uitladen liep gesmeerd. De koffie lonkte inmiddels en we reden daarna meteen naar onze koffiestop 'De Klinkert' aan de rand van het bosgebied van de Loonse en Drunense Duinen.

In de ochtend was het nog wat frisjes, maar het weer klaarde steeds meer op. Na de koffie met gebak stapten we dan ook met plezier weer op onze mobielen en genoten eerst van een schitterende route door het bos. Maar de absolute hoogtepunten waren toch wel de uitgebreide stuifzandvlaktes en velden met dieppaarse heide die op zijn allermooist was. We zagen heel wat voetgangers dwars door de zandvlaktes struinen. Sommigen van ons vonden het wel jammer dat dat niet voor ons weggelegd was, maar we hadden als organisatie nog een verrassing in petto! In het hart van het gebied is een voetgangerspad dat omhoog leidt naar een verhard plateau. Vanaf dat punt heb je een fantastisch panoramauitzicht over de 'Brabantse Sahara'.

De leden van Best on Wheels stonden werkelijk paf! Tijdens de lunch bij brasserie Duinhoeve stonden de monden niet stil over het al het natuurschoon. Nadat de buikjes goed gevuld waren reden we via het gehucht Giersbergen met zijn mooie rietbedakte boerderijen terug naar ons uitgangspunt. In alle toonaarden werd gezegd dat het een heerlijke dag was geweest en dat we hier vooral maar een goede gewoonte van moesten blijven maken. Ook Ton van Genugten van Tontrans mocht veel welgemeende dankjes in ontvangst nemen.

Voor volgend jaar hebben we dat al geregeld: dan gaan we naar de Keukenhof! En wie rijdt onze scootmobielen daarheen? Dat is vast niet moeilijk te raden: dat wordt weer Tontrans!