

## Veel stromende regen bij De Stroom

Vanwege de kermis stonden de scootmobilisten voor de julitocht traditiegetrouw weer klaar op het Stationsplein voor een mooie tocht naar De Stroom. Er was een goede opkomst op 5 juli, hoewel de buienradar niet al te best weer voorspelde.

Frans Bergen had zowel voor de korte als de lange rit twee schitterende routes uitgezet en tijdens de pauze werd hem dan ook volkomen terecht veel lof toegezwaaid. Bij De Stroom zaten we, hoewel het frisjes was, eerst op het terras maar een eerste bui liet ons halverwege de pauze naar binnen snellen of in ieder geval onder de veranda schuilen.

Na onze pauze kregen we al gauw het hoogtepunt van onze tocht te zien, de zogenoemde overstromingsvlakte aan de Logtsebaan bij Oirschot. Op deze plek mag de Beerze bij hoog water buiten zijn oevers treden. Er is hier een schitterend natuurgebied ontstaan met veel bijzondere vogels. Door de vele regen van de laatste tijd stond er een enorm gebied onder water. Schitterend om te zien!

Na onze koffiestop liet de tweede bui niet lang op zich wachten en het was een heel gehijs om in onze capes of regenpakken te komen. Voor de mensen van de korte route bleef het hier bij, maar als je meer kilometers rijdt heb je kennelijk ook recht op meer zegenrijk hemelwater. De deelnemers van de lange tocht kregen als toegift nog een bui over zich heen!

De warme chocolademelk of alcoholische consumptie ging er na afloop dan ook goed in bij Il Gusto. Maar we kregen tot slot nog wel even een teleurstelling te slikken: Il Gusto gaat zijn deuren sluiten op dinsdag. Maar wij zijn niet voor één gat te vangen; we hopen in het vervolg met even veel plezier onze nazit bij het Ambacht aan de Hoofdstraat te houden.