

## Naar de Schutskuil

Dinsdag 5 april was de aftrap van het nieuwe seizoen van Best on Wheels, het zesde alweer! De weergoden waren ons niet echt goedgezind en we zouden het die middag ook niet helemaal droog houden.

Maar dat weerhield onze enthousiaste leden er niet van om zich toch in groten getale te melden op het Raadhuisplein. Welzorg stond in de figuur van monteur Ronnie al klaar om met een glimlach en veel goede zin al onze banden op te pompen en ook naar allerlei andere problemen te kijken. Voor Welzorg was deze massale assistentie een debuut, maar ze deden het graag. Rayonmanager Maaïke Derks vond het zo belangrijk dat ze, vlak voor haar zwangerschapsverlof inging, hier toch nog zelf bij wilde zijn.

Daarna gingen we op weg door het vertrouwde Brabantse landschap met zijn populieren en oude, lange gevelboerderijen met hun groengele kozijnen. Ondanks het frisse weer konden we onze harten ophalen aan de vrolijke lentekleuren. In de tuinen lachten de narcissen, blauwe druifjes en hyacinten ons toe. De magnolia's met hun fijne roomwitte en roze bloesems stonden in volle pracht en de forsythia's stonden overal knalgeel in het landschap. Langs en in de sloten bloeiden de bosanemonen volop. Kortom, het idyllische landleven ten top!

Onze pauze was in de Schutskuil. Hoewel men hier een gezellig terras met forellenvijver heeft, gingen we toch maar binnen zitten. Terwijl we onze koffie of thee dronken ging er ter ondertekening een condoleancekaart rond voor ons lid Marcel Duquesnoy die net zijn partner Wil Verstegen verloren had. Mevrouw Verstegen was ook lid van Best on Wheels en reed altijd graag met ons mee.

Toen we weer wat opgewarmd waren, stapten we weer op onze scootmobielen voor de terugtocht. Ook de route naar Best was bijzonder fraai. Eindpunt was het ons vertrouwde Il Gusto aan de Boterhoek. Er werd veel warme chocolademelk besteld, maar ook een alcoholisch opkikkertje ging er goed in. Ondanks de kou was het weer een geslaagde tocht en we keken alweer uit naar de 'Mariabedevaart' in mei naar de Heilige Eik in Oirschot.