

## En als toetje nog naar de Vleutse Hoeve!

Eigenlijk was op 1 november het scootmobielseizoen al ten einde, maar een bezoekje aan het klompenmuseum in Best leek ons een mooie afronding van het jaar.

Niet te ver weg en velen van ons hebben nog klompenfabrieken gekend en zelf klompen gedragen. Dat moest dus wel interessant zijn, dachten wij. En wat de rit betreft, stelden we ons flexibel op. Bij koud weer zo snel mogelijk naar museum de Vleutse Hoeve, bij mooi herfstweer zouden we met een landelijke omweg naar het museum gaan. Op de heenweg was het voor novemberse begrippen nog stralend weer en hebben we nog van de natuur en de fraaie herfsttinten kunnen genieten.

Eenmaal in het museum kon de ene helft van onze leden meteen naar de filmzaal waar een interessante film werd getoond over de klompenmakerij en alles wat daarbij komt kijken. Ook waren er oude gereedschappen en verschillende soorten fraaie klompen te bezichtigen. Vooral de zogenoemde bruidsklompen waren een lust voor het oog!

De andere helft ging in de winkel/restaurant aan de koffie of thee en snuffelde wat rond tussen de fraaie klompen en andere streekproducten. Na afloop van de film wisselden de groepen.

Het was erg interessant, maar we hadden het wel koud gekregen. Bovendien was het weer omgeslagen en niemand had nog trek in een toeristische route naar Best. We gingen in één rechte lijn naar het Ambacht in Best waar veel warme chocolademelk, al dan niet met slagroom, werd besteld. Ook iets alcoholisch om de inwendige mens te verwarmen ging er best in!

Dit was echt de allerlaatste tocht van het seizoen, maar we blijven elkaar gewoon zien de komende maanden. Dus graag tot ziens op de eerste dinsdagen van de maand in het Ambacht rond 14.30 uur!