

Naar de Kruik in Nederwetten

Een maand later dan gepland gingen we gisteren dan eindelijk naar de Kruik in Nederwetten. Maar wat in het vat, pardon de kruik, zit verzuurt niet.

De opkomst was groot deze keer, misschien ook wel omdat we eindelijk eens goed weer hadden tijdens een van onze 'gewone' tochten op de dinsdag. Het was zelfs zo warm dat monteur Ronnie zijn wagen in de schaduw had geparkeerd. En in die schaduw bleven wij ook graag staan of zitten tot het sein van vertrek.

Met twee nieuwe leden in onze gelederen gingen we dan zoals gebruikelijk in groepjes van start. De lange tocht voerde ons via vele mooie weggetjes van 'rondje Eindhoven via Nuenen, het dorp van Vincent van Gogh, naar Nederwetten. Ongelooflijk hoeveel groen er nog is aan de rand van Eindhoven en wat is het Dommeldal toch altijd mooi! De korte tocht ging via Son, de Soldaat en het hertenkamp naar de pauzeplek. Ook een mooie route, hoewel er wel wat klachten waren over hobbelige paden...

Het was heerlijk toeven op het terras in Nederwetten, maar we moesten uiteindelijk ook weer naar huis. Dus uiteindelijk toch maar op de mobielen gestapt en toen kregen we helaas al snel panne. Twee scootmobielen kregen accupech; de ene had haar voertuig in onderhoud bij Ligtvoet en de andere bij Welzorg. Tja, toen misten we Will met zijn Transporter... Uiteindelijk stuurde Ligtvoet een rolstoelbus en Welzorg repareerde ter plekke. Dikke pluim aan Yvonne die al die tijd met de twee dames op hulp gewacht heeft terwijl wij op het terras allang achter een glas koud bier zaten.

Voor Thea en Tiely was het hun laatste tocht met ons; zij willen wat meer tijd voor zichzelf hebben. Heel begrijpelijk natuurlijk, maar toch even wennen na alle tochten die zij zo trouw met ons meegereden hebben.

Maar ondanks de pech was het weer een geslaagde middag; laten we hopen dat oktober ook nog mooi weer voor ons in het verschiet heeft. We hebben er eigenlijk wel een beetje recht op na al die gure tochten in het begin van het seizoen!