

Meimaand – Bedevaartsmaand

Het is al helemaal een ingesleten gewoonte: in mei gaan we naar de Heilige Eik! Na de frisse start in april was het op 3 mei gelukkig wat zonniger, hoewel er nog steeds een gure wind waaide.

Op het plein werden we hartelijk begroet door monteur Ronnie van Welzorg. Hij pompte vele banden op, bevestigde de nieuwe nummerplaatjes en verrichtte nog veel meer nuttige werkzaamheden. En tussen de bedrijven door had hij ook nog tijd voor een vriendelijk praatje met deze en gene en het verstrekken van allerlei nuttige tips.



Frans Bergen en Hein van Laarhoven hebben het hem weer gelapt: hoewel de bestemming al vijf keer dezelfde is, was de route toch weer wat anders dan de voorafgaande ritten naar de Eik. Complimenten! Wat ook hielp, was dat we weer een nieuwe pauzeplek hadden. We dronken onze koffie of thee bij de Nachtegaal, een mooie locatie met serre.

Bij de Heilige Eik was het zoals gewoonlijk weer druk. Gelijk met ons was er een groep senioren die daar een moment van devotie hadden. Zij baden een 'Wees gegroet, Maria' en luisterden daarna naar passende



muziek. Even uit de drukte van alledag wat tijd nemen om te mediteren; een mens wordt er allicht niet slechter van.

Zowel op de heen- als op de terugweg genoten we van het mooie landschap dat nu extra aantrekkelijk is door het frisse groen. Ook de prachtige Brabantse boerderijen met hun deuren en kozijnen in oker en groene tinten, hun waterputten, bijgebouwen en prachtige boerderijtuinen blijven een lust voor het oog.



Op de terugweg hebben we nog wel wat zitten bibberen op het mooie, maar nu nog kale, fietspad vanaf Stralen naar de Bollen. Maar zoals altijd was er aan het eind van de middag de nazit bij Il Gusto waar warme chocolademelk of iets anders ons weer op temperatuur bracht.