

## Lekker zonnen bij D'n Hut

Toen ik op woensdagochtend 6 september wakker werd, plensde het en was het ook behoorlijk aan de frisse kant. De dagen daarop vertoonden hetzelfde weerbeeld.

Dat maakte onze tocht de dag ervoor alleen maar meer bijzonder. Wat hebben wij de zomer nog even flink op zijn staart kunnen trappen! Het was heerlijk weer toen we verzamelden op het Raadhuisplein. Sommigen waren zelfs wat te warm gekleed voor de gelegenheid, maar dat is een luxeprobleem natuurlijk.

Na de nodige hand- en spandiensten van Ronnie konden we met zijn allen op pad. Er was een behoorlijke opkomst en we kwamen voorfietsers te kort. Met veel improvisatie zijn we uiteindelijk toch met drie groepen vertrokken voor een tocht door de mooie Oirschotse Heide.

Ook de route naar Oirschot zelf is elk seizoen mooi. In het dorp zelf is het groen langs de Kanaalzone beslist een verrijking van de natuurbeleving! Alles stond nog volop in het groen, maar zo heel voorzichtig waren de eerste verkleuringen al te zien. Dit en de vele pompoenen die op meerdere plaatsen voor een habbekrats te koop waren, kondigden toch al het begin van de herfst aan.

Op de Oirschotse Heide stond de heide er prachtig bij; dieppaars, een lust voor het oog! Nou zou ik graag beweren dat we er in serene stilte van genoten hebben, maar dat is niet waar. Er werd flink geoefend op dit militaire oefengebied. Een legerhelikopter cirkelde regelmatig boven onze hoofden en kwam soms akelig laag onze richting. 'Straks worden we nog beschoten!' zei Coby Bruggenkamp schertsend. Zo ver is het gelukkig niet gekomen, maar het was wel indringend.

Aan de rand van dit natuurgebied ligt restaurant D'n Hut. Op deze mooi gelegen locatie hebben we heerlijk in de zon van onze koffie/thee kunnen genieten. De terugreis verliep ook voorspoedig en op het terras van De Ambacht hebben meerdere leden onder het genot van een al dan niet alcoholische drank nog even lekker zitten nagenieten van een heerlijk zonnige middag.