

Jaarlijkse bedevaart Heilige Eik

Hoewel we op 2 mei al naar de Keukenhof waren geweest, vonden dat we in mei toch ook recht hadden op onze 'gewone' maandelijkse tocht. Eerder in het jaar hadden we als organisatie tijdens de koffie bij de Ambacht al eens een balletje opgegooid of we dit jaar weer naar de Heilige Eik zouden gaan of dat een andere bestemming misschien de voorkeur zou hebben. Nou, daar waren we snel over uit gepraat... De Heilige Eik hoorde bij de meimaand als het zout bij het ei. Een van de leden vroeg nog half lachend, half serieus bij het idee dat we mogelijk ergens anders heen zouden gaan: 'En hoe moet het dan met Maria?' Daar kan toch geen argument tegenop?

Vanwege al de beslommeringen rondom de Keukenhof hadden we besloten dezelfde route als vorig jaar te rijden. Alleen had de secretaris (ik dus) er niet aan gedacht dat de fietsers dan nog wel even de route moesten krijgen. Verwachten dat die rit na een jaar nog in het geheugen gegrift zou zijn, was natuurlijk niet realistisch...

Daar stonden we dan op het Raadhuisplein zonder routes. Maar de voorfietsers pakten het allemaal goed op en reden voor de vuist weg een mooie route naar de Eik langs vele mooie landelijke wegen. De natuur hielp ook goed mee. Eindelijk was de kou, de druilerigheid en de grijsheid van de afgelopen tijd verdwenen. Alles wat bloeide en groeide heen was in een diepgroene mantel gehuld met veel frisgeel erbij van boterbloemen alom en prachtige witte toortsen van de kastanjabomen.

Bij de Heilige Eik was het druk als altijd. De kapel was gevuld met een groep die het ene Marialied na het andere aanhief; altijd weer een bijzondere ervaring.

Na de koffie bij de Nachtegaal reden we langs bekende wegen weer terug en vlijden ons ten slotte op de terrasstoelen van D'n Ekker in het zonnetje om onder het genot van een lekker glaasje nog even na te praten over alweer een geslaagde tocht van ons aller Best on Wheels!