

## Best on Wheels naar de Keukenhof

Op dinsdagochtend 2 mei stonden de deelnemers van de scootmobielclub Best on Wheels al om 07.30 uur op het Raadhuisplein klaar voor een uitstapje naar de Keukenhof. De scootmobielen gingen in een vrachtwagen van TonTrans uit Best en zelf stapten de leden in een bus die hun comfortabel naar hun plaats van bestemming zou rijden.

De leden keken hun ogen uit op dit prachtige park waar alles nog volop in bloei stond. De vele tulpensoorten, narcissen en hyacinten kregen extra reliëf door de mooie bomen, waterpartijen, fontein en beelden die de Keukenhof verder zijn bijzondere uitstraling geven.

Op dit voormalige landgoed van Jacoba van Beieren werden groenten en fruit gekweekt voor de keuken van haar kasteel, vandaar de naam Keukenhof. Een andere historische knipoog is de Clusiustuin, een ommuurde tuin die qua aanleg een replica is van de Hortus Botanicus van Leiden, de oudste van Nederland.

Toen alle scootmobielen uitgeladen waren, was het de hoogste tijd voor koffie met gebak. In stoet reden de scootmobielers naar het Juliana Restaurant waar alles al voor hen in gereedheid was gebracht. Het laatste stuk van deze route was de zogenoemde 'Walk of Fame' met tulpen die naar beroemdheden zijn vernoemd. Roodkapje, Mozart, Ronaldo en nog vele anderen stonden broederlijk en zusterlijk naast elkaar te groeien en te bloeien.

Het weer zat die dag niet echt mee. Er viel urenlang een gestage miezerregen waar je uiteindelijk toch flink nat van wordt. Maar de Best on Wheelers genoten er niet minder om. Veel te vroeg moest het vertreksein al worden gegeven. Na een voorspoedige terugreis waren de scootmobielen rond 18.30 uur weer uitgeladen op het Raadhuisplein.

Deze schitterende dagtrip werd mogelijk gemaakt door de sponsorloop 'Raad eens wie daar loopt' in 2016, de Nationale Ouderendag en een gift van de DELA.