

## Naar de Bollen!

Nee, we gingen op 4 april nog niet naar het vermoedelijke hoogtepunt van 2017: de Keukenhof en de rondom liggende bollenvelden. We bleven dichterbij huis en hadden als pauzeplek gekozen voor fietscafé De Bollen in de gezellige buurtschap Straten.

We hadden er allemaal weer zin in! Dat was goed te merken aan de grote opkomst. We waren maar liefst met 37 mensen op het Raadhuisplein! Het weer hielp ook een flink handje mee. In de zon was het soms zelfs al een beetje te warm.

Monteur Ronnie van Welzorg wist niet wat hem overkwam en kwam handen tekort om alle bandjes op te pompen en andere zorg te verlenen. Maar zoals altijd, deed hij het met een lach en veel goede adviezen voor iedereen.

Omdat het in april nog koud kan zijn, was de tocht niet al te lang. Maar dat hindert in dit seizoen helemaal niet. Wat valt er in kort bestek veel te genieten! Het schattige kapelletje aan de Kapelweg dat nu helemaal omkranst is door bloeiende narcissen! Oké, ook door paardenbloemen, maar dat maakt de kleur alleen maar intenser. De wilde anemonen in greppels en sloten, de sleutelbloemen, het frisse groen overal en de hoge bomen met hun weelde aan witte bloesems! Wat viel er veel te genieten; in dit seizoen is ons Brabant misschien wel op zijn mooist en hoeft een mens eigenlijk helemaal niet naar verre oorden.

Na een mooie kronkelende route kwamen we aan bij De Bollen. De koffie smaakte heerlijk en wat is het toch een mooi plekje daar in Straten. Wederom een mooie kapel, echte Brabantse boerderijen met ramen in donkergroene/oker omlijsting en op het terras uitzicht op de velden en bomen in volle bloei. Een landelijke idylle!

Na de terugtocht hebben we met een behoorlijk grote groep nog even een nazit gehouden in het Ambacht. Onderwerp van gesprek werd al gauw onze volgende tocht: weer naar de bollen maar dan die van de Keukenhof!