

Naar de Oerse Molen

Nee, het is niet zo'n strijd tegen de elementen geweest als de tocht naar de Helden van Kien! Maar de tocht was er niet minder mooi om.

Vanwege de kermis vertrokken we voor één keer vanaf het Stationsplein. Ronnie stond ons daar om 12.00 uur al op te wachten en verrichtte weer veel goed werk aan onze scootmobielen.

Vanwege de vakantie hadden we maar twee voorfietsers en moesten we in twee grote groepen op pad. Niet ideaal, maar met hulp van fietsers in het midden en het einde van de groepen is het toch allemaal goed gegaan. We reden eerst richting Oirschot langs de nu intens groene oevers van het Wilhelminakanaal. In de weides zagen we de koeien vredig grazen, kortom echt pastorale idylles!

Na een druk stukje weg richting Oostelbeers doken we al gauw het groen weer in en konden we genieten van het natuurschoon van de Oirschotse Heide. Hier hebben we als 'snelle' groep onze handjespauze gehouden en genoten van het moois om ons heen. Daarna op weg naar de Oerse Molen voor de koffie. We hadden nog even oponthoud door een paard en wagen voor ons. Dat zie je ook niet al te vaak meer; fotografe Joekie maakte er meteen een mooie foto van!

In haar hoedanigheid van penningmeester stelde Joekie voor om de leden bij de molen op gebak te trakteren. Onze kas kon het wel lijden, stelde ze. Onze leden waren blij verrast en smulden van het heerlijke appelgebak ter plekke. Velen kochten ook het eigen molenbrood of speciale molenkoekjes. Kortom, het bleek een geslaagde pauzeplek en omgekeerd zullen ze bij de Oerse Molen ook wel blij met ons geweest zijn vanwege de omzet in een half uurtje koffie of thee drinken.

Ook de terugreis was mooi en tot slot ging de 'harde kern' nog even van een frisse dronk genieten bij 'D'n Ekker'. Er werden veel waarderende woorden over de tocht gesproken en ook over de gastvrijheid van Judith en Erik Janssen die ons op 1 augustus allemaal op de lunch uitgenodigd hebben!