

Onstuimig eind van scootmobielseizoen 2017

In oktober rijden we in principe onze laatste tocht van het seizoen. Soms voegen we er in november nog een ritje aan toe, maar dat hangt sterk van het weer af. Als het te koud is, zoeken we ons heil dan liever in het café!

Het was stralend weer toen we vanaf onze vaste standplaats aan het Raadhuisplein vertrokken. Ronnie van Welzorg was zoals gewoonlijk weer druk in de weer met onze voertuigen en deelde ook nog als verrassing aan al onze leden een regencapje uit.

De groep van Will vertrok het eerst. Onze grote voorganger besloot wel om de route een beetje in te korten omdat hij voorzag dat hij anders de een na de andere scootmobielist naar huis zou moeten brengen. Dat maakte niets uit; de route was er niet minder mooi om.

Tijdens een 'handjespauze' werd vervolgens besloten niet de hele lus in de route via Nederwetten te maken. De lucht zag er dreigend uit en niet al te lang daarna begon het al stevig te regenen. De regenkleding kwam goed van pas!

De twee andere groepen kwamen later bij de Sonse Jachthaven aan en waren behoorlijk natgerend. Maar wat erger was, was dat mevrouw Van de Zande bij aankomst uit haar scootmobiel viel omdat ze hem niet tot stilstand kreeg. Gelukkig is het allemaal met een sisser afgelopen, maar ze was uiteraard flink geschrokken.

Best on Wheels is veel dank verschuldigd aan Joekie Verduijn die de hele tijd kalmerend op mevrouw van de Zande inpraatte en Will van Doorn die kordaat 112 belde. De ambulancedienst liet niet al te lang op zich wachten en na onderzoek bleek mevrouw gelukkig op eigen kracht naar huis te kunnen rijden.

Verder kwamen er nog twee mensen met lege accu's stil te staan op de terugweg. Ook dit probleem werd dankzij Frans Bergen goed opgelost.

Na zo veel emoties waren we allemaal wel aan een borrel toe! Die hebben we dan ook graag tot ons genomen op het overwegend zonnige terras van het Ambacht. Bij de diverse heilsdronken spraken we de wens uit dat een volgende tocht wat 'saaier' zou verlopen!

