

Best on Wheels: Tocht naar "den Liempdse Herd". 3 april 2018

Onze eerste tocht van dit seizoen bracht ons naar Liempde.

De lange route bedroeg 27 km. En de korte ongeveer 19 km.  
Aanwezige deelnemers: 18 personen en fietsende begeleiders.

Alle leden waren keurig op tijd. Om de tocht zo veilig mogelijk te maken was Ronnie van Welzorg zoals gewoonlijk druk in de weer met banden oppompen, schroefjes aandraaien en andere noodzakelijke kleine reparaties.

Omdat het frisjes was, gingen de mutsen op, handschoenen aan en plaids over de benen zodat wij het tijdens de rit lekker warm zouden hebben.

De twee korte routes vertrokken als eerste, vervolgens de groep van de lange route.

Wij waren net vertrokken en daar was hij "de zon". Iedereen blij en opgetogen want nu werd het een extra mooie tocht.

Wij reden langs akkers en weilanden, waar de lammetjes al aardig waren gegroeid. Sommige lagen veilig bij hun moeder. Een geweldig gezicht. Langs de slootkanten waren de eenden hun nesten aan het uitbroeden en overal bloeiden de narcissen en andere kleine bloemetjes. Wat een genot om daar langs te rijden op deze prachtige dag.

Na een paar kilometer even stoppen om onze te handen laten wapperen, als was dit niet nodig. Sommige gingen de benen strekken, die inmiddels stijf waren geworden.

Tijd om door te rijden richting het gastvrije Liempde. Liempde heeft een goed bewaarde dorpskern, centraal gelegen in het Nationaal Landschap "Het groene Woud.

D'n Liempdsen Herd is een oude boerderij die vorig jaar is verbouwd en die nu dient als Ontmoeting- en bezoekerscentrum. Ook worden er work-shops gegeven en is er een klein winkeltje waar men leuke hebbedingetjes kunt kopen. Tevens serveert men heerlijke koffie, thee en andere drankjes. De bediening was vriendelijk en gastvrij.

Wij hebben daar een gezellig uurtje doorgebracht.

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Dus iedereen was startklaar om de terugreis te aanvaarden.

Na een uurtje door het mooie buitengebied kwamen wij in Best aan waar de groep uit elkaar ging.

Al met al het was een geslaagde eerste scootmobielrit.

Ik wil, namens alle scootmobielleden onze fietsende begeleiding bedanken voor het veilig oversteken en een oogje in het zeil houden.

Graag zien wij jullie op dinsdag 1 mei op tijd op het Dorpsplein.

Best, 04-04-2018