

Dinsdag 1 mei 2018 naar de "Heilige Eik" in Oirschot.

De lange route bedroeg: 28.2 en de korte route 24.6 km.

Er waren in totaal 18 leden en 9 begeleiders.

Mei is ook de maand van de nieuwe nummerborden, de meeste scootmobielen waren reeds voorzien.

Iedereen kreeg een nieuw hesje, fel groen en goed zichtbaar. Rabobank Clubkascampagne bedankt voor uw donatie om ons nieuwe verkeershesjes te schenken. En Joekie Verduijn en Yvonne Hobbelen bedankt voor jullie inzet.

Onze gast, mevrouw Pauline Niks was verhinderd maar komt graag de volgende keer.

Iedereen was keurig op tijd zodat wij even na 1 uur konden vertrekken. Het weer was fris met een flauw zonnetje, in ieder geval droog, en dat is al heel wat.

Deze bijzondere tocht die elk jaar in mei wordt gehouden, ging naar de "Heilige Eik" in Oirschot.

Waarom is de Mariamaand in mei ?

Dat heeft te maken met vroeger. De naam van deze maand komt van het Griekse woord Maia, wat moeder betekent.

In de middeleeuwen ontstond in Italië het idee dat mei een zeer passende maand was om feestelijke eer te geven aan Maria, de moeder van Jezus.

In de hele wereld is voor Katholieken zo de meimaand Mariamaand geworden.

De verering van een "Mirakel van Maria in Oirschot" gaat ook terug naar de late middeleeuwen. Beging de 16e eeuw stond er al een houten kapel aan het riviertje "De Beerze". Later werd de kapel door oorlogshandelingen verwoest.

Omstreeks 1600 werd de kapel in steen herbouwd en in 1854 werd op de fundamenten daarvan een nieuwe kapel gebouwd die er nog steeds staat.

In 1906 werd de kapel in de westelijke richting verlengd.

In de "Heilige Eik" wordt Maria vereerd. Dagelijks lopen er mensen de kapel in om even stil te staan voor een gebed of om een kaarsje op te steken. Zo ook onze leden.

De tocht zette zich voort naar Café Buitenlust. Daar werd ons een drankje aangeboden. De benen gestrekt en de stramme koude ledematen verwarmd.

De meeste verwarmden zich binnen maar sommige gingen heerlijk in het zonnetje zitten.

Tijd om op te stappen voor de terugreis.

Wat is onze Bestse omgeving mooi. Wij kwamen langs de visvijver waar de ganzen zich tussen het riet verscholen. En de zwarte schapen met hun lammetjes, zo lief. De slootkanten bezaaid met schattige bloemetjes in allerlei kleuren. De bomen die al rijker dan de vorige keer in bloei stonden. Allemaal om te genieten dat wij dat zomaar onderweg tegen kwamen.

Tegen half vijf terug op het Raadhuisplein. Sommige leden reden rechtstreeks naar huis.

5 juni is de volgende tocht. Tot dan.

Alle leden willen de vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet, hulp bij het oversteken en zoveel meer.

3 mei 2018, Alida van Alfen