

Naar de Jacobushof.

De korte route bedroeg 25 km en de lange ongeveer 30 km.

Na wat kleine reparaties en banden pompen vertrokken wij om 13.00 uur vanaf het Stationsplein in verband met de kermis. Ronnie bedankt, je bent een geweldige hulp.

Iedereen was keurig op tijd zodat wij vrij snel aan de rit konden beginnen. In het begin was het aan de warme kant, maar na mate wij op weg gingen kwam er een klein briesje. Het werd daardoor een prachtige middag.

Ook deze rit bestond uit prachtig natuurschoon. de vele vogels en andere dieren die wij tegen kwamen. Het mais, de ene pas gepland de andere stukje gegroeid en dan de bijna volwassen maiskolven. Ik verbaas mij nog steeds dat het landschap, de akkers en andere gewassen een prachtig beeld van de omgeving Best geven. Het is echt genieten, wij boffen dat er een scootmobielclub in Best bestaat.

De gezamenlijke koffiestop, of iets anders, was dit keer "Jacobushof" bij Lennisheuvel. Een prachtige, smaakvol ingerichte oude hoeve. "Jacobshof" heeft diverse sfeervolle accommodaties met karakteristieke kenmerken. De toenmalige koeienstal bevat na de verbouwing 15 zitplaatsen. Het binnenhof beschikt over 25 zitplaatsen en heeft een eigen bar.

Gelukkig was er ook een buitenterras waar we onder de luifel konden zitten, heerlijk want het was inmiddels erg warm geworden.

De smaak van het platteland, koffie, thee, drankjes en diverse smakvolle plattelandsgerechten. In een klein winkeltje waren leuke kleine hebbedingetjes te koop zoals geurkaarsen gemaakt zonder chemische middelen. En dan niet te vergeten de koeienstal waar je de koeien kunt zien.

En dan zat de tijd er weer op om richting huis te rijden.

Onze begeleiders hebben deze middag weer hun best gedaan om alles in goede banen te leiden. Fantastisch, anders konden wij deze gezamenlijke ritten niet maken.

Ook dit keer zijn wij benieuwd naar de mooie foto's die het verslag sieren.

Alida