

Op bezoek bij Dora van Hoof

Op dinsdag 5 juni 2018 reden wij met 28 deelnemers en 6 begeleiders richting Sint Oedenrode voor een bezoek aan ons oud-lid Dora van Hoof.

De korte route 23,4 kilometer en de lange route 31,4 kilometer.

Het was frisser dan gedacht, maar in ieder geval was het droog hetgeen van de vorige tochten naar Sint Oedenrode niet gezegd kon worden. Met veel plezier begonnen wij aan de scootmobielrit.

Zoals altijd kon men met vragen en kleine reparties bij Ronnie van Welzorg terecht. Een banden oppompen, schroefjes aandraaien en inspecteren van sommige scootmobielen. Ronnie is voor ons onmisbaar.

Vandaag reed een gast mee, mevrouw Pauline Niks, fotografe voor de Volkskrant. Ze reed mee voor een fotoreportage in deze krant over mensen in onze leeftijdscategorie die op een gezellige en leuke manier iets van het leven willen. Het is nog onbekend of de foto's worden geplaatst en wanneer.

Na het verzamelen reden wij richting Sint Oedenrode waar wij bij mevrouw Dora van Hoof die in "Odendael" woont bezochten. Zij en haar man waren lid van Best on Wheels tot zij om gezondheidsredenen naar Odendael moesten verhuizen. De heer van Hoof is inmiddels helaas overleden.

Odendael is een huis met allure het ligt in het hart van Sint Oedenrode. Met aan de ene kant het centrum en de andere zijde het groen van het sportpark en rivier de Dommel. Ruimte en licht zijn heel bijzonder in dit moderne tehuis met allerlei voorzieningen zoals internetcafé, winkel, kapsalon, schoonheidssalon en niet te vergeten een bibliotheek. Ook zijn de huisdieren van de bewoners welkom. Heel bijzonder. En weten jullie dat ruim 350 vrijwilligers actief zijn.

Ouderen met dementie vinden hier een sociale en veilige woonomgeving. De andere bewoners voelen zich beschermd en geliefd. Er is een mix van zorg, welzijn en activiteiten. Zoals muziekavonden en allerlei andere leuke evenementen. Er valt veel te kiezen in "Odendael".

Een huis waar je indien nodig, geweldig is om te wonen. Ook mensen van buiten Sint Oedenrode kiezen voor dit fantastische huis.

Tijd om weer richting Best te gaan. Wij kwamen langs pas gemaaide velden die heerlijk naar gras roken dat als veevoer in de wintermaanden zal worden gebruikt. Merries met hun veulen en schattige jonge lammetjes. De natuur staat in volle bloei, prachtig wallekanten met diverse kleuren en soorten bloemen. Dit is echt genieten.

Mevrouw Pauline Niks heeft dus voor de Volkskrant vele foto's gemaakt zowel in Odendael als onderweg. Ze had er duidelijk veel zin, dat was aan haar lachende gezicht te zien.

Tevens wil ik de Best on Wheels fotografe bedanken voor haar mooie foto's die elke maand het verslag opfleuren. Joekie bedankt voor je inzet.

Deze keer had niemand pech met de accu's. Jammer genoeg kon één lid de rit niet volbrengen. Zijn voorband was opgepomd en tijdens het rijden kwam er een bult op. Gelukkig werd hij opgehaald en thuis gebracht door Patrick van ZHON Zorgwinkel.

Tegen 17.00 u. kwamen wij aan op het Dorpsplein en ging ieder zijn weg. Al met al was het weer een prachtige rit met veel natuurschoon en gezelligheid.

Graag zien wij jullie op 3 juli aanstaande.

Graag bedanken wij alle andere vrijwilligers die zich hebben ingezet om er een mooie middag van te maken.

Best, 07-07-2018

Alida