

Op de grote stille (Strabrechtse)heide...

Op zaterdag 1 september was het vroeg dag voor Best on Wheels. De mensen die meegingen met de jaarlijkse tocht buiten de directe omgeving van Best moesten al om 08.00 uur op het Stationsplein aantreden om hun scootmobielen te laten inladen in de vrachtwagen van TonTrans en zelf in een auto van de begeleidende vrijwilligers plaats te nemen. Maar dat bleek geen enkel probleem. Iedereen was ruim op tijd en had zin in de dag die naar de Strabrechtse Heide zou leiden.

Op 1 september begint de meteorologische lente, maar daar was niets van te merken. Het werd een stralende dag met veel zonneschijn. Nadat iedereen en alles aan boord was, ging de tocht naar het startpunt van de route: het Heidecafé Strabrechtse Heide in Heeze. De koffie en gebak smaakten goed en daarna begon een prachtige scootmobieltocht. Vooraf was er wat angst dat de hete zomer de heide volledig verdord zou hebben, maar dat viel gelukkig heel erg mee. Het uitgestrekte landschap lag er prachtig bij, hoewel sommige kleine vennetjes wel drooggefallen waren. Maar het grote Beuven, een van de 'highlights' van de tocht, had nog volop water.

Onderweg kwamen we de schapen en robuust ogende koeien tegen die het grote gebied begrazen. Het bekende kinderliedje gaat over een eenzame herder die rondloopt op de grote stille heide. Die hebben we niet gezien, maar zijn kudde wel en het was er ook redelijk stil... Op zo'n groot natuurgebied vallen andere bezoekers totaal niet op.

We hadden een heerlijke lunch in de Hoijsse Hoeve in Someren. Soepje vooraf en broodjes met een uitgebreid scala aan heerlijkheden: allerlei soorten beleg, kaas, garnalen, zalm, salades en nog veel meer. Het was volop genieten!

Na de lunch gingen we verder met onze tocht richting het beginpunt van ons dagje uit. Ook het laatste stuk was heel mooi.

Het was een fijne dag met alleen maar hoogtepunten. Een hele dag in de natuur met veel heidelandschappen en ter afwisseling soms ook stukken bos.

Het was geweldig en dat hebben we mede te danken aan onze vrijwilligers die altijd voor ons klaarstaan. En ook aan vervoersbedrijf TonTrans. Zij stonden nu al voor het vierde jaar voor ons klaar om onze scootmobielen te brengen en halen naar een mooi natuurgebied buiten Best. Zonder hun hulp zouden we dat niet kunnen doen, dus heel veel dank hiervoor! Dus...volgend jaar graag weer!