

Philips Fruittuin

Na de fijne dagtocht naar de Strabrechtse Heide op 1 september was het de dinsdag erna al weer tijd voor onze 'gewone' maandelijkse tocht. Helemaal niet erg dat het een beetje kort op elkaar was! En bovendien hadden zeker de leden die helaas niet meekonden naar Heeze natuurlijk recht op hun vaste rit.

Code geel werd genoemd, onweersbuien mogelijk later op de middag... heel onheilspellend allemaal, maar we hadden opnieuw geluk met prachtig weer.

Zoals gewoonlijk verzamelen op het Dorpsplein rondom duizendpoot Ronnie van Kemenade van Welzorg die in één uur duizend-en-een dingen tegelijk kan. Banden oppompen, onder stoelen van scootmobielen kijken, metingen verrichten en dat allemaal met een onverwoestbaar goed humeur. Fijne service toch elke maand weer!

Langs kanaal en spottersplek van Eindhoven Airport ging het naar de Philips Fruittuin. Voordat we daar aankwamen, hebben we ons eerst vergaapt aan het drukke vliegverkeer en de grote toestellen die we zagen landen en opstijgen. En natuurlijk een beetje zitten dromen over al die verre bestemmingen en de reizen die we zelf ook gemaakt hebben... We houden het nu misschien wat bescheidener, maar ook tochtjes dichtbij huis kunnen prachtig zijn.

Dat bleek ook wel toen we bij onze pauzeplek aankwamen. Er was voor ons ruimte gereserveerd met het volle uitzicht op de boomgaarden. De appels en peren hingen plukrijp aan de bomen, een schitterend gezicht. En ja, dan wil je ook wel een 'fruitproduct' proeven natuurlijk. En dat hebben we gedaan in de vorm van een overheerlijk stuk appelgebak met appels van eigen bodem. Sommigen van ons kozen voor iets anders; die genoten van chocoladegebak. Ook lekker!

Verkwikt en verzadigd reden langs een mooie route terug naar Best en gingen ten slotte met een recordaantal mensen nog even lekker uitzakken bij FFAnders. Want wie wil nou niet zo lang mogelijk genieten van alweer zo'n heerlijke zomerdag in september?