

Novemberrit naar de Enck

De laatste scootmobieltrip van het seizoen 2018 was op 6 november. Het was het prachtig weer, beetje fris maar met een lekker zonnetje. De weergoden waren ons wederom goed gezind.

Er was een hele goede bezetting. Voor wij vertrokken kwam eerst Ronnie van de firma Welzorg langs om te vragen of er problemen met de scootmobiel waren en warden deze direct opgelost. Iedereen kon met een gerust hart aan de tocht beginnen.

Op het programma stond "De Enck" in Oirschot. Het was een korte route maar wel een geweldige met prachtige herfsttinten en mooie landschappen. "De Enck" is een Sociaal Cultureel Centrum waar je menig gezellig avondje kunt doorbrengen o.a. met dans, toneel en andere voorstellingen. In het theaterrestaurant hebben wij een drankje gedronken, bij de koffie kregen wij een lekkere punt gebak. Er werd veel gelachen en goede gesprekken gevoerd. Al met al een geslaagde stop.

En dan de allerlaatse kilometers van het scootmobielseizoen 2018. Weer door het mooie buitengebied van Oirschot en Best. Volgens mij hebben wij een geweldige tocht gehad en moeten we nu tot april wachten voor het nieuwe seizoen.

Voor de liefhebbers was er na de rit nog een nazit bij "FF Anders" om na te praten over de mooie tocht.

Gedurende het winterseizoen gaan we koffiedrinken bij "Cultuurspoor" en op 25 januari 2019 is de Jaarvergadering en gezellige middag.

Wederom veel dank aan de vrijwilligers, zonder hen konden wij deze geweldige middagen niet beleven.

Alida