

2 april: D'n Liempdse Herd, 1e tocht 2019 door ons Brabantse Land.

Voordat wij op weg gingen werden de banden opgepompt en andere kleine reparaties verricht door Ronnie van Welzorg. Hem kunnen wij echt niet missen om veilig onze routes te kunnen rijden.

Omdat de weersverwachting regen, storm en onweer aangaven, hadden onze leden zich goed voorbereid met regenjassen, poncho's, andere regenkleding en, niet te vergeten handschoenen. Op deze eerste tocht hadden wij een introduc  de Heer van Spek. Wij hopen dat hij het naar zijn zin heeft gehad. Ook twee nieuwe fietsbegeleiders waren aanwezig en wel: Marinus en Walter.

Tijd om te vertrekken, de route bedroeg ongeveer 19 kilometer.

In het begin van onze rit regende het, maar al gauw kwam het zonnetje te voorschijn. Dat zag er al beter uit, is prettiger om te rijden en je wordt er vrolijk van. We kwamen prachtig gekleurde narcissen en andere kleine bloempjes tegen. Veel bomen lieten hun knopjes zien, andere bomen stonden al in bloei. Ganzen die hun nesten op orde maakten en lammetjes die vrolijk door de wei huppelden. Een geweldig gezicht, een teken dat de lente in aankomst is.

Langzaam aan kwamen wij in Liempde met een prachtige kern en gezellige terrasjes. Ook dit jaar streken wij neer bij de "D'n Liempdsen Herd". Het is een oude boerderij die omgebouwd is tot een ontmoeting- en bezoekerscentrum. Hier serveert men heerlijke koffie, thee en andere drankjes. Wij hebben daar een gezellig uurtje doorgebracht.

Tijd om richting huis te gaan. Hup op de scootmobiel en rijden maar. Na een klein uurtje door het mooie Brabantse Landschap kwamen wij zonder problemen in Best aan. Het was een geslaagde eerste scootmobielrit en wij hopen dat jullie weer hebben genoten.

Ik wil, namens alle scootmobielclubleden, onze fietsende begeleiding (zeker Marinus en Walter) hartelijk danken voor hun inzet en natuurlijk Joekie niet te vergeten voor het maken van de super mooie foto's.

Alida van Alfen