

Op een koude meidag naar de Heilige Eik

'Het is mij te koud, ik rijd vandaag niet mee'. 'Ik vind het te koud en ze geven nog regen ook!'. Zo maar wat telefoontjes die ik in ontvangst mocht nemen over onze jaarlijkse meitocht naar de Heilige Eik.

Ik stelde me van de opkomst dan ook niet al te veel voor en leek eerst ook gelijk te krijgen. Een zielig klein groepje scootmobilisten stond rondom Ronnie te kleumen terwijl hij druk in de weer was met het vervangen van onze 'nummerborden' en heel veel andere dingen. Maar ziet, op het laatst kwamen er zich steeds meer mensen melden en uiteindelijk vertrokken we toch nog met drie groepen richting De Eik.

Maar koud was het! We hadden dan ook allemaal onze winterkleding aan en menig scootmobielist droeg ook nog een lekker warm schootkleed of een heerlijk gevoerde 'trappelzak'. Maar het vele moois dat we onderweg te zien kregen, deed al het koude leed ook weer vergeten. De natuur stond volop in bloei. We zagen de bomen helemaal in het groen, kastanjabomen met mooie fiere toortsen, fluitenkruid, boterbloemen, paardenbloemen, sommigen nog in bloei, de meesten inmiddels tot pluis vergaan en nog veel meer moois. Tel daarbij op de vele kleuren in de diverse tuinen en het zal niemand verbazen dat we genoten. Ook stonden er volop bordjes met 'Asperges te koop' en de gedachte aan dat lekkers op het bord deed het hart ook al sneller slaan...

Ons eerste doel was om in de kou wat warmte te zoeken bij Maria van de Heilige Eik. Nou was ze wel thuis en straalde ze ons ook vriendelijk toe, maar een lekker warm kopje koffie schonk ze niet. We stapten na niet al te lange tijd dan ook maar weer op onze voertuigen richting De Enck voor een warme drank. Dit stukje route nam het centrum van Oirschot mee en ook dit mooie dorpje is altijd het bezoeken meer dan waard.

De koffie, thee en warme chocolademelk smaakten goed na onze 'ontberingen' en we begonnen weer helemaal verkwikt aan de terugtocht naar Best. Bij aankomst zijn sommigen van ons nog even de 'kroeg' ingedoken om nog wat na te genieten van toch weer een heel mooie tocht van ons aller Best on Wheels!

Ina Schottert

