

Scootmobieltocht naar café "de Kerk" in Oostelbeers op 2 juli 2019.

In verband met de kermis verzamelen op het Stationsplein, de start is om 13.00 uur en we vertrekken in 3 groepen. Zoals gewoonlijk verzorgt Ronnie van "Welzorg" voor het vertrek het oppompen van de banden en kleine reparaties. Ronnie had het deze keer behoorlijk druk en Best on Wheels is hem zeer erkentelijk.

De korte route bedroeg 25.1 en de lange ongeveer 30 km.

Het was heerlijk weer om te rijden, lekker zonnetje met een beetje wind.

Ons doel was: de Kerk in Oostelbeers. De kerk stamt uit 1934 en sloot haar deuren na 82 jaar. De prachtige intieme kerk werd verbouwd en kreeg een andere functie. De Kerk in Oostelbeers is sinds juni 2017 open als dorpshuis en evenementenlocatie.

Het aangrenzende café "Andreas" met terras en speeltuin, geopend van woensdag tot en met zondag, heeft een kleine kaart voor een hapje en een drankje. Op het grote terras konden wij zowel in de zon als in de schaduw ons drankje nuttigen. Sommige namen een lekkere punt kersenvlaai, andere een Mariagebakje. Wat overigens heerlijk smaakte.

Na een flinke pauze reden wij terug naar Best. Er waren leden die onderweg hun weg vervolgde omdat ze al dicht bij huis waren. De andere reden door naar het dorp.

Er was een grote belangstelling voor het voorgestelde etentje. Wij horen nog van hoe en wat en waar.

Wat hebben wij genoten van deze prachtige tocht, het was genieten. de natuur is nu op volle bloei. De mais, aardappelen en uien waren al flink gegroeid, zo ook de dieren. Fantastisch om te zien. Wederom danken wij alle vrijwilligers, en zeker de inval-fotograaf, voor hun inzet en hulp waar nodig was.

Nu maar hopen dat jullie geen last hebben van de eikenprocessierups, heel vervelende die kleine haartjes.

De volgende scootmobielrit is gepland op 6 augustus.

Alida