

Scootmobieltocht naar Nederwetten met aansluitend een etentje bij "Napoli" in Best.

In verband met vakantie van Ronnie nam een college van Welzorg zijn werkzaamheden over. Er is altijd wel iets te repareren of te pompen. Onmisbaar is Welzorg.

De lange route bedraagt, 30.1 en de korte 25.6 km. Nadat de eerste groep om 13.00 uur vertrok volgden even later de andere groepen.

Bij deze tocht hadden wij een bijzondere gast, onze burgemeester reed mee. Zo te zien vond hij het erg gezellig, een praatje hier een praatje daar, wat wij erg plezierig vonden. Een heel leuk initiatief. En weet je, het was ook nog prachtig weer.

Zoals gezegd zo gedaan, op naar Nederwetten.

Dat is een dorp in Noord Brabant, gelegen in de Meierij van 's Hertogenbosch. Nederwetten is een kerkdorp van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten aan de rechteroever van de "Dommel". Met ongeveer 850 inwoners de kleinste van de drie kernen van de gemeente. Nederwetten ligt in het vruchtbare dal van de "Dommel" te midden van akkers, weiden en populierbomen. De naam Nederwetten bevat het woord: wetten dat vochtig of nat betekent.

In de pauze zijn wij naar Café "De Kruik" gegaan, dat ligt in het pittoreske Nederweert. Het ligt in de schaduw van de "Sint Lambertuskerk". Het sfeervolle terras nodigt je bij mooi weer uit, voor een lekker bakkie koffie, thee of iets anders. Jammer dat men niet op ons had gerekend, daarom zaten wij niet gezellig bij elkaar. Maar de rijstevlaai was wel erg lekker ! Na een flinke pauze was het tijd om aan de terugreis te beginnen.

Ik vergat te vertellen, hebben jullie de hei ook mooi in bloei zien staan ? Het leek op een paars kleed dat over de bodem was uitgelegd. Super ! Laten wij blij zijn dat wij in zo'n prachtige omgeving wonen. Elke keer is het genieten van al dat moois. De leiding van de Scoomobielclub zorgt elke maand voor een mooie en gezellige route en niet te vergeten de prachtige foto's die onze vaste fotograaf maakt.

Aangekomen in Best, reden de meeste leden door naar het Italiaans Restaurant Napoli. Hier had men niet op zoveel gasten gerekend, er moesten 3 tafels worden aangeschoven. Voor sommige leden was het wat rommelig. Men wist niet meer wat er was besteld, het gevolg dat men van elkaar schaal zat te eten. En de tijdsdeur tussen de gerechten vond men lang. Over de rechten was iedereen te spreken. Het was gezellig met zo'n club, je bespreekt andere dingen die je niet met een tour kan doen.

Namens ons allemaal danken wij de organisatie voor alle goede zorgen en inzet om van elke eerste dinsdag van de maand een leuke middag te maken.

Wij danken de fietsbegeleiders en andere vrijwilligers. Zonder jullie konden wij geen veilige rit maken.

Dan zien wij elkaar op dinsdag 3 september op het Dorpsplein.

Alida, 09-08-2019