

Bevlogen IVN-gids Adrie Brands vertelt over gebied Joe Mann

In het Joe Mann bos ligt mede door de inspanningen van het Gehandicapten Platform Best een prachtige wandelroute die ook geschikt is voor mensen met een rolstoel of scootmobiel. De route is met pijltjes aangegeven en daardoor heel gemakkelijk te volgen.

Op dinsdag 27 augustus kwam er een grote delegatie van Best on Wheels en één vertegenwoordigster van het GPB, Marijke Smits, bijeen bij het vernieuwde Joe Mann Paviljoen om onder leiding van IVN-gids Adrie Brands een stuk van deze route te 'lopen' met onze rollende vervoermiddelen.

Adrie vertelde bevlogen over de vennen die ontstaan zijn door het uitstuiven van zand door de wind. De stuifgaten vulden zich met regen. Vroeger waren grote delen van onze provincie bedekt met vennen, moerassen en stuifzanden. Het Langven is een bescheiden overblijfsel van dit vroegere landschap. Behalve naaldbomen zien we ook veel loofhout. Het bos is hier en daar glooiend. We liepen niet alleen door een bos, maar ook **over** een bos: een bos van wortels. Door erosie van zand is er soms een heel wortelstelsel op de grond te zien.

Adrie bood tijdens de wandeling aan een soortgelijke wandeling door Liempde met ons te maken. Daar stemden we meteen enthousiast mee in. Adrie wist zo veel te vertellen waar je als argeloze burger gewoon aan voorbij loopt. Alleen moeten we dan wel met een kleinere groep gaan of met twee gidsen. Nu was door het grote aantal deelnemers helaas niet alles goed te verstaan.

Na afloop genoten we allemaal nog van een frisse drank bij het Joe Mann Paviljoen, want mensen nog aan toe, wat was het warm die dag! Het is goed toeven op dit terras en het is uiteraard ook een bijzondere locatie. Het paviljoen staat vlak bij het monument ter ere van Joe Mann. Deze parachutist sneuvelde op 19 september 1944 toen hij bij de verovering van de brug over het Wilhelminakanaal met zijn rug de explosie van een granaat opving. Het monument te zijner ere beeldt een pelikaan uit die zijn jongen met zijn eigen bloed voedt.

Kortom, een heel bijzondere middag dankzij Adrie en ook door Marijke Smits die het initiatief voor deze wandeling heeft genomen.