

## Scootmobieltocht naar de "De Stroom" in Oirschot op 3 september.

Beide routes hadden ongeveer dezelfde afstand (26,2 en 28,6 km).

Start op het Dorpsplein om 13.00 uur.

Ronnie had het erg druk met met van alles en nog wat; er werd zelfs een scootmobiel op zijn kant gezet om een reparatie uit te voeren. Een hele klus. Ook deze keer stond men in de rij om de banden na te laten kijken, zo nodig kregen ze lucht. Je hebt je best weer gedaan Ronnie.

De belangstelling deze keer matig, daarom koos men voor 2 groepen. Ina en Joekie waren ook absent. Wij hopen dat de dames de volgende keer weer van partij zijn.

Na indeling van de groepen was het tijd om te vertrekken.

Via de nieuwbouwwijken reden wij richting het buitengebied. Het is altijd fijn om daar door te rijden en te zien dat toch de herfst eraan komt. De mais staat al aardig hoog en zal binnenkort worden geoogst. De preien, aardappelen, kolen en zo meer staan er ook gezond bij. Straks krijgen wij van al dat lekkers op ons bord. (winterkost)

Midden in het natuurgebied het Groene Woud ligt Educatieve Viskwekerij "De Stroom". De Stroom dankt zijn naam aan het kronkelende riviertje De Beerze waar het bedrijf aan grenst. In dit fraaie beeklandschap, vlakbij het pittoreske Oirschot, teelt de familie op een milieubewuste wijze de vis "meerval". Ook is er vergaderruimte, groepsovernachting en kinderfeestjes.

U wordt gastvrij ontvangen op het terras met een hapje en een drankje. Proef unieke speciaalbieren, het eigen huisbier van De Stroom is een hommage aan het kerkdorpje Spookdonk.

Tijd om iets warmes te drinken. Het was fris op de scootmobiel, er stond een straf windje en de temperatuur was ons niet gezind. De regen bleef gelukkig uit, we mochten niet mopperen. Aangekomen bij "De Stroom" bestelde men lekkere warme chocolademelk, een geurig bakkie koffie met voor sommige een heerlijk plak appelcake met slagroom. Ook de tosties vond men heerlijk.

Na een lange pauze reden we richting Best. Na een prachtige tocht door het mooie buitengebied kwamen we terug in Best.

Dank aan de fietsbegeleiders, onze invallende fotograaf en degenen die deze mooie tocht heeft bedacht en georganiseerd.

Graag zien wij jullie op de jaarlijkse tocht buiten de omgeving van Best op zaterdag 14 september naar het landgoed De Utrecht.

Alida