

Hoe nat, welnee, hoe droog het was!

'Ik ga vandaag niet mee, ze voorspellen zulk slecht weer!' 'Ik heb gehoord dat het vanmiddag gaat onweren, dan wordt het mij te gevaarlijk!'. 'Ik voel me al griepig en dan met dat slechte weer vandaag, mij mooi niet gezien'.

Behalve dat het dinsdagochtend 1 oktober werkelijk regende (en niet zo'n beetje ook, het was echt hondenweer), regende het ook in figuurlijke zin afzeggingen en ik kon het nog best begrijpen ook. Ik hoefde maar uit het raam te kijken en dan kreeg ik zelf nou ook niet echt zin of me nou eens een hele middag fijn nat te laten regenen...

Wat was nou wijsheid in dit geval? De buienradar gaf aan dat het in de loop van de ochtend zou opklaren en dat het in de middaguren droog zou zijn. Maar daarin stond deze site wel alleen; andere bronnen gaven een royale hoeveelheid nattigheid aan.

Veel overleg tussen voorzitter en secretaris gaf als slotuitkomst toch maar naar het Dorpsplein te gaan en ter plekke te bekijken of het a) geen gekkenwerk zou zijn überhaupt op pad te gaan en b) of we bij het doorgaan van onze tocht de rit al dan niet stevig zouden moeten inkorten.

Maar ziedaar, ten tijde van vertrek was de lucht opgeklaard en stikten sommigen, waaronder ikzelf, in de veel te warme jassen die ze met het oog op het 'slechte' weer hadden aangetrokken. Dus welgemoed vertrokken we met een wat kleinere groep dan anders richting Oirschot. Omdat we de vorige keer ook al rondom Oirschot hadden gereden, was routeplanner Will er eens goed voor gaan zitten een heel andere route in elkaar te zetten.

En dat is gelukt, tot groot genoegen van onze leden! Gerda Korn riep bijvoorbeeld meerdere malen bewonderend hoe mooi ze de route wel niet vond. Ze kende het landelijke fietspad naar Acht niet en riep ook daarna nog meerdere malen dat ze geen idee had waar ze was en dat zo kort bij huis... We maakten een kleine stop bij een imposant gebouw. Will legde uit dat hij daar voor zijn werk weleens kwam en dat we uitzicht hadden op het Brainport Industries Campus, dat enkele dagen daarna door koning Willem-Alexander officieel geopend zou worden. Deze 'fabriek van de toekomst' is het productieterrein van de hightech maakindustrie.

Daarna reden we door naar Echos Home, 'de Vrijheid', tegenover de kazerne van Oirschot. Behalve een gezellige huiskamer voor militairen en veteranen, is dit ook voor 'burgers' een prima locatie voor een hapje en drankje. Omdat het weer zich zo goed gehouden had, hadden we zo 'n 16 kilometer gereden en ging de koffie/thee er wel goed in. En toen er één een appelpunt had besteld, leek dat de meeste anderen ook wel een goed idee... Kortom, we zijn er eens goed voor gaan zitten en hadden het gezellig met elkaar.

Na de pauze was ook de terugtocht heel mooi en het zonnetje ging zowaar nog schijnen! Wie had dat enkele uren eerder nou kunnen bedenken? Om dit heuglijke feit te vieren gingen we bij aankomst in Best ook nog met een groepje een borrel op de goede afloop drinken bij Effe Anders. Hondenweer, niet te doen?! Hoe kwamen de afwezigen erop, het was fantastisch weer en we hebben genoten!