

## Naar de Liempdse Herd

In verband met “Corona” werd op 4 augustus pas onze eerste rit in 2020 verreden.

Ronnie van “Welzorg” was niet aanwezig, hij vierde vakantie. In september is hij weer van de partij.

Joekie kwam na haar heupoperatie ook even kijken, leuk dat ze er was.

Door ons mooie Brabantse Land reden wij richting de “De Liempdse Herd”. De opkomst was grandioos. Geschat werd dat er ongeveer 30 leden en aspirant-leden aanwezig waren. Wat wil je met dit uitgesproken prachtige weer, niet te warm en iedereen was blij dat wij van deze prachtige tocht mochten gaan genieten.

Doordat er zoveel dames en heren aanwezig waren was het even moeilijk om juiste groepjes te maken, uiteindelijk kon de eerste groep startten.

Wij kwamen langs prachtige velden en het maïs was aardig gegroeid. En niet te vergeten de bomen met de verschillende nestkastjes waar de afgelopen maanden diverse vogeltjes in zijn geboren. De bloemrijke wallenkanten, korenbloemen, lupines, klaprozen en diverse andere prachtige bloemen. Je werd er vrolijk van.

Langzaam aan kwamen wij in Liempde met een prachtige kern en gezellige terrasjes. Ook dit jaar streken wij neer bij de “D’n Liempdsen Herd” Een oude boerderij die is omgebouwd tot een ontmoeting- en bezoekerscentrum.

Achter de boerderij waren gezellige zitjes gemaakt en grote parasols waar iedereen een plekje onder had. Er waren diverse drankjes en de leden werden getrakteerd op heerlijk appelgebak, die de bakker speciaal voor ons had gebakken. Het was een schot in de roos.

Tijd om richting huis te gaan. Hup in de scootmobiel en rijden maar.

Na een klein uurtje door het mooie landschap kwamen wij in Best aan. Het was een geslaagde eerste rit van dit jaar en wij hopen dat jullie hebben genoten.

Uit naam van iedereen wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet, zodat wij allen veilig thuis konden komen.

Alida van Alfen