

Scootmobieltocht naar "Jacobushof" in Boxtel op 1 september 2020.

Lange route: 27,2 km en korte route 23,4 km.

Deze keer was Ronnie van Welzorg aanwezig voor kleine reparaties en banden oppompen. Een fantastisch technische hulp voor de scootmobielclub.

Vertrek om 13.00 uur vanaf het Dorpsplein. 3 groepen werden er gevormd. De belangstelling was enorm, ook vanwege het mooie zonnige weer.

Deze rit bestond weer uit prachtige natuurschoon, maar doordat de herfst nadert begonnen sommige bomen en struiken voorzichtig hun bladeren te verliezen. Toch stonden er nog vele prachtige gekleurde bloemen, zoals klapprozen, witte klokjes, korenbloemen en zoveel meer.

Ik verbaas mij nog steeds dat het landschap, de akkers, sloten en kleine meertjes een prachtig beeld geven van onze omgeving Best. Dat is een voordeel als je een scootmobielbezitter bent.

De koffiestop vond bij: "Jacobushof" plaats.

De "Jacobushof" is een oude rundveestal die is omgetoverd tot een sfeervol café met een groot terras. In het café kijkt u uit op de koeienstal met opkamer waar je leuke hebbedingetjes kunt kopen.

Ook kinderen zijn welkom, ze kunnen zich vermaken in de zandbak, er zijn kleine dieren en een oude tractor. Grote groepen fietsers brengen er graag een bezoek.

En dan is het tijd om richting Best te rijden. Het werd een fris ritje, de zon had zich achter de wolken verscholen en de handen werden koud. Uiteindelijk is het al september.

Onze begeleiders hebben deze keer weer hun best gedaan om ons veilig naar Best te brengen. Dames en heren hartelijk dank, want zonder jullie geen tocht. Dat geldt natuurlijk ook voor onze fotograaf.

Wij zien jullie graag op woensdag 23 september. Details volgen.

Alida