

## Alternatieve dagtocht met lunch en terrasje

Gehouden op woensdag 23 september 2020.

Verzamelen tussen 10.15 – 10.30 u. vanaf het Dorpsplein.

De korte route bedroeg: 25,4 km en de lange 29.7 km.

De belangstelling was overweldigend en het weer speelde ook mee. In de ochtend was het frisjes en later in de middag kwam het zonnetje te voorschijn. Dat was genieten en werd het een mooie tocht.

Maar goed, Will leidde ons over een prachtig nieuw fietspad. Een geweldige mooie route met een lange bomenrij en hoge mais. In een woord geweldig. Helaas hebben wij geen Edelherten gezien, die hadden zich natuurlijk verscholen toen ze al die scootmobielen langs zagen komen. Men had op 1 september meer geluk, toen zagen ze drie.

Na deze mooie tocht kwamen we aan bij “de Verwennerij” (voorheen Vingerhoeds) waar wij hebben geluncht. Bij binnenkomst werden wij ontvangen met jus, koffie, thee en melk. En dan het zogenoemde “twaalfuurtje”. In een woord geweldig. Lekker soepje. Daarna broodje kroket, broodje spiegelei daarbij en heerlijke salade. Men kon drinken zoveel men wilde. Op gegeven moment was het zo stil, iedereen zat heerlijk te smikkelen en te genieten van al dat lekkers. “de Verwennerij” was een schot in de roos.

Rond een uur was het tijd om verder te rijden. Iedereen zag er voldaan uit. Tegen 14.30 u. kwamen wij aan bij het terras “D’n Oirschotse Kegel “. Een lekker ouderwets restaurant, zeker binnen. Groot terras, plaats voor iedereen. Er zijn diverse arrangementen te boeken zoals, kegelen, spellen, quiz, High Tea en zoveel meer. Ook worden er kinderfeestjes gehouden. Voor iedereen wat wils.

Na gezellig nababbelen was het tijd om richting best te rijden.

Deze route was ons aller wel bekend.

Tussen Oirschot en Best werd er gestopt bij het “Anthoniuskappelletje”.

Wij vroegen ons af ‘wat gaat er nu toch gebeuren’ en wat bleek ?

Wij hadden een 50 jarig huwelijkskoppel in ons midden, namelijk Frans en Marijjan van de Linden. Daar moest toch even bij stil worden gestaan Will had een klein toespraakje, een felicitatiekaart van ons allen.

Natuurlijk moest er worden gezongen, uit volle borst zongen wij het bruidspaar toe. Daarna een verrassing, wij werden getrakteerd op een drankje en lekkere koek. Iedereen was erg verbaasd en vond het zo'n leuk idee.

Nog vele gelukkige en vooral gezonde jaren van ons allen. Super bedankt voor deze leuk geste.

Tijd om naar huis te gaan. Sommige leden gingen hun eigen weg omdat ze dichtbij huis waren, de rest van de groep vervolgde hun weg.

Ook deze keer danken wij de fietsvrijwilligers en Joekie die aanwezig was om foto's te maken. Zonder jullie geen scootmobieltocht.

Alida van Alfen

26-9-2020