

1 juni 2021 – Memorabele tocht naar de Jacobushof

Na afloop van onze eerste scootmobieltocht van dit jaar zei onze fietster Anny Meijers dat het een memorabele middag was geweest. Dat klopte, in meerdere opzichten!

Memorabel omdat we van Mark en Hugo weer wat vrijheid hadden gekregen en we het daarom aandurfd en een eerste tocht na de Corona lockdown aan. Bovendien zijn er al de nodige prikken in de diverse armen verdwenen en dat gaf ook een veilig gevoel. Het was dan ook een grote Best-on-Wheels-reünie op het Dorpsplein op de eerste dinsdag van de maand. Allemaal mensen die blij waren elkaar weer te zien en dan ook in een stralend humeur waren. En daarbij was er ook nog eens een stralende zon. Die was ook heel welkom na de vele weken kou en regen die we net achter de rug hadden.

Helaas was Ronnie van Welzorg niet op het plein om de scootmobielen even na te kijken en dat hebben we later op de middag wel gemist...

Maar bijna tot aan de Jacobushof verliep de tocht vlekkeloos en konden we volop genieten van de uitbundige natuur om ons heen. Alles stond er heerlijk groen en fris bij na de regen en enkele dagen zonneschijn. Er viel van alles aan wilde bloemen te zien: fluitenkruid of Hollands kant, volop gele dotterbloemen, pinksterbloemen, paarse dovenetels, brem, klaverzuring en nog veel meer dochters van Flora die ik niet allemaal bij naam en toenaam ken.

Bij de Jacobushof aangekomen vernamen we dat een van onze leden een klapband had gekregen. Meteen Ligtfoot gebeld en terwijl wij aan de koffie zaten konden we comfortabel op de komst van de monteur wachten. De pauze wat gerekt en net op tijd kwam de monteur die in een mum van tijd even het voorwiel verving. Mooi opgelost! Op de terugweg pechgeval nummer 2, maar zij kon met scootmobiel en al met de Taxibus thuis worden afgezet. Ten slotte hadden we nog een scootmobilliste die steeds langzamer begon te rijden en echt op haar laatste 'streepjes' en in slaktempo nog net thuis wist te komen. Maar uiteindelijk dus toch nog 'eind goed, al goed'. Maar zo veel pech tijdens één tochtje mogen we gelukkig ook wel memorabel noemen...

Bij het weggrijden vanaf Jacobushof sloten twee rijders zich bij abuis aan bij een KBO fietsgroep (ook met gele hesjes...) op weg naar Oisterwijk. Gelukkig kwam een van onze groepen ze onderweg tegen...

Bij de Jacobushof werden we als oude bekenden warm verwelkomd en de koffie/thee of fris smaakten prima na toch meerdere kilometers onder een toch al behoorlijk warme zon. En de vele glazen bier of andere koele dranken op het terras van Napoli in Best waren helemaal verkwikkend. Veel leden zaten voor het eerst weer op een terras na vele maanden 'horecastop'. Gezellig met elkaar wat drinken en genieten van het heerlijke weer, een middag om niet gauw te vergeten of anders gezegd: memorabel!