

Feestelijke viering 10-jarig bestaan Best on Wheels op 14 september 2021.

Samenkomst om 9.30 uur op het Dorpsplein.

De opkomst was, helaas op een paar leden na, voltallig. Deze keer werden er 2 groepen geformeerd. Uiteraard door verschillende fietsbegeleiders zij die over ons waakten. Natuurlijk bedanken wij jullie daar voor. Ook Joekie voor haar super mooie foto's. Zonder jou (en Walter) geen foto's.

Het weer was een beetje heilig, maar dat voorspelt wel zon.

De rit begon door een nieuwbouwwijk in Best met prachtige huizen, sommige nog in aanbouw. Een gezellige buurt. Zo kwamen wij ineens op de Kapelweg terecht bij "De Bonte Koe". Een heerlijke rustplaats om in te lassen tijdens wandelen en fietsen, of gewoon omdat je zin in iets lekkers hebt. Heerlijk ambachtelijk ijs en een geweldige "Snoeperij". En kleine cadeautjes. Bij mooi weer kun je heerlijk buiten zitten. Maar wij dronken koffie of iets anders met zelfgemaakte appeltaart met slagroom of nogatine-ijs-gebakje. De bediening was super aardig en behulpzaam. Wij voelden ons thuis, lekker knus.

Tijd om te gaan rijden, richting Oirschot. Oirschot is een gemeente in Noord Brabant, gelegen in de Kempen. Vroeger maakte Best ook deel uit van Oirschot. Deze plaats splitste af en werd een zelfstandige gemeente. Oirschot heeft de grootste "monumentendichtheid" van Nederland. Zoals: Kerkelijke gebouwen, Musea, Openbare Kunst en zoveel meer. En dan niet te vergeten de nog niet zolang geleden geopende prachtige fietsbrug over het Wilhelminakanaal. Waar wij over gereden zijn. Onze rit ging dwars door Oirschot, met prachtige oude geveltjes, gezellige markt en een prachtig buitengebied. Mooie weg langs het Wilhelminakanaal, en haven. Iedereen genoot ervan.

Tijd om een hapje te eten en wel bij "De Bonte Koe". De weergoden waren ons goed gezind. Wij konden buiten heerlijk in het zonnetje lunchen. De tafels waren gezellig op z'n Hollands gedekt. En de bediening was erg vriendelijk. Je voelde dat je welkom was. Wij begonnen met een heerlijk soepje. Er waren leuke manden met "rode zakdoeken en servetten" met daarin lekkere gezonde bolletjes, en krentenbrood. Met kon zoveel drinken wat men wilde. Koffie, Thee, jus en een glas gezonde melk.

Maar voor dat wij aan de lunch begonnen, werd het bestuur bij elkaar geroepen. Deze werden door middel van een cadeaubon bedankt, voor al de 10 jaren geweldige scootmobiel-tochtjes en andere activiteiten. Ook de fietsbegeleiders vergaten het bestuur niet. Heerlijke chocolade werd hun aangeboden. Super leuk! Will bedankte de leden voor deze leuke geste. Al met al een leuk gebaar.

Tijd voor de lunch. Er werd gezellig over en weer gebabbeld. De sfeer was gemoedelijk.

Daarna werden de tafels klaargemaakt om stroopwafels versieren of tegeltjes beschilderen. Aan stroopwafelkant werd druk gesmeerd en en stiekem gesnoept. Ha ha.

De tegelkant had het wat moeilijker, tekst verzinnen en schrijven.

Soms mislukte het omdat de stiften uitliepen. Maar uiteindelijk kwam alles op z'n pootjes terecht. Een ontzettend leuke ervaring waar wij thuis ook wat aan hebben.

Vervolgens een borreluurtje met plankjes met heerlijke hapjes.

Doordat iedereen 3 munten kreeg voor gratis drankjes, kon men zoveel drinken als men op kon. Al met een geweldige onvergetelijke dag, zeker voor het bestuur.

Veel leden waren toch wel moe geworden, het was ook een lange dag, maar heel gezellige.

Iedereen die deze dag tot een onvergetelijke heeft gemaakt, bedankt.

Maar wij kijken nu al uit naar de volgen trip en wel op:

Dinsdag 5 oktober aanstaande naar de Philips Fruittuinen.

Alida, 19-09-2021.